

Jan Zoetmulder werd op 1 januari 1955 benoemd tot Provinciaal van de Nederlandse Provincie in Indonesië. Hoewel het aantal Indonesische confraters nog maar erg klein was, besloot provinciaal Zoetmulder over te gaan naar de oprichting van een zelfstandige provincie Indonesië. Op 9 april 1958 werd de provincie van de Lazaristen in Indonesië een feit. De politieke situatie maakte het noodzakelijk dat de banden met Nederland formeel werden verbroken. Er waren op dat moment 43 Nederlandse confraters en 1 Indonesiër. Jan Zoetmulder werd, nadat hij naar Nederland was teruggekeerd, in 1961 tot overste van Panningen benoemd. Hij aanvaardde de benoeming uit plichtsbesef. Na een jaar trad hij af en bleef dienstbaar op administratief gebied. Zijn gezondheid ging echter sterk achteruit. Hij overleed op 27 april 1975 in het St Martinus verpleeghuis in Venlo

Meer informatie

[Henricus Cornelis Zoetmulder \(1897-????\) Genealogie Online](#)

[Zoetmulder - wiewaswie.nl](#)

Katholieke Verkenners Leiders 1936

[Johannes Josephus Zoetmulder \(1898-1975\) » Stamboom Wim en Annelies de Leede » Genealogie Online](#)

[boek palude 1.qxp \(lazaristen.com\)](#)

[De Moennik 37 binnenwerk.qxp \(lazaristen.com\)](#)

[Hoofdindex A-Z \(arieleeuwrik.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 5, 1933 » 1933-05 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 4, 1933 » 1933-04 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 29 jan 1935 - Art. 105 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 31 jan 1935 - Art. 19 | Delpher](#)

[De Indische courant » 22 jun 1935 - Art. 37 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 07 sep 1934 - Art. 127 | Delpher](#)

[De Moennik 37 binnenwerk.qxp](#)

[Lazaristen Home](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.