



Jan Willem Leembruggen is geboren op 30 januari 1918 in Soekabumi, NOI. Hij was de zoon van Gerard Willem Leembruggen (1880) en Klinem (Marie). Zijn vader ging in 1910 naar Nederlands Indië. Jan had 2 boers, Peter (1920) en Herman (1931) en een zus Viktoria (1922).

Op 7 januari 1932 werd hij geïnstalleerd als scout bij de J.B. van Heutzgroep in Soekaboemi door hopman Nierop. De groep had een blauw zwarte das. Hij werd lid van de Uilenpatrouille met PL Nico van Rijk. Zijn broer Peter werd ook geïnstalleerd en kwam in de Arendenpatrouille met PL Klaas van Zanten. Het clubhuis van de groep was het oude slachthuis van familie Laureijs. In 1936 werd hij samen met Piet Laureijs voortrekker in de nieuw opgerichte stam, onder leiding van oubaas Clement. Zijn broertjes Peter en Herman zijn ook scout bij de groep en zijn zus Viktoria is er padvindster.

Hij verhuisde naar Soerabaja in 1940 en hij keerde na de Japanse inval terug naar Soekaboemi. Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd en kwam terecht in het kamp 4^e en 9^e Bataljon en zijn broer Peter in Kamp Baros 6 in Tjimahi. Kamp 4e en 6e Bataljon lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.



Na de oorlog werkte hij bij de Transport Verbindings Dienst in Batavia. Door zijn bemiddeling konden de scouts van groep 2, Impeesa uit Kamp Tjideng, een bezoek brengen aan groep 1 in Kramat, onder leiding van hopman Leeftang. Peter, zijn broer, was vaandrig bij groep 2.

Zijn vader is overleden op 6 augustus 1945 in kamp Ambarawa.

Meer informatie

[Gerard Willem Leembruggen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Baros 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Namenlijst Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001, Peter van Leembruggen

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.