

Jan Johannes van de Velde is geboren op 3 december 1904 in Teteringen. Hij is de zoon van Hendrik van de Velde en Elisabeth Kotvis.

Hij was Indoloog en promoveerde in 1928 aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1928 gaat hij als ambtenaar Binnenlands Bestuur met de Slamet naar Nederlands Indië. Hij komt terecht op Borneo en Java. In 1936 wordt hij tewerkgesteld in Buitenzorg. Hij trouwt dan met de handschoen met de Oostenrijkse Barbara Franziska Schlick. Ze kregen twee kinderen, George (Buitenzorg, 1939) en Elisabeth (Medan, 1947).



Dr. J van de Velde was in Buitenzorg betrokken bij Scouting. In 1939 was aanwezig bij het afscheid van hopman Haring in Buitenzorg. Hij voerde het woord namens het Federatief verband van de Buitenzorgse padvindsters. Later dat jaar was hij in Batavia te gast bij een padvindstersrally.

In 1939 wordt hij aangesteld op Sumatra. Hij werd onder andere assistent-resident in Medan. Tijdens de oorlog zat hij geïnterneerd in het mannen burgerkamp Belawan Estate. Dit kamp lag ongeveer 40 km ten zuidwesten van Medan in de richting van Brastagi. Het kamp-complex bestond uit oude verlaten loodsen (voor Chinese koelies) van een tabaksonderneming. Er waren 10 langwerpige stenen gebouwen. Het kamp-complex werd achter-eenvolgens gebruikt als mannenkamp en als vrouwenkamp. Jan was samen met anderen belast met de kampleiding. Ze gingen op een gegeven moment naar Si Rengorengo, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan. Het kamp Si Rengorengo lag midden in de rubberbossen aan de Bila-rivier, volkomen geïsoleerd van de buitenwereld. Het kamp was ondergebracht in barakken.

Na de oorlog was hij liaisonofficier bij de commandant der Britse troepen op Sumatra. Hij werd in november 1946 tijdelijk aangesteld als regeringsadviseur voor politieke zaken op Sumatra met de rang van Resident. Drie jaar later wordt hij Adviseur in Algemene dienst van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië. In 1950 krijgt hij eervol ontslag.

Hij is overleden in Bilthoven op 15 maart 1989 en werd daar begraven op Begraafplaats Den en Rust .

## Meer informatie

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Velde, Jan Johannes van de, 1904-1989](#)

[De locomotief » 03 jul 1937 - Art. 398 | Delpher](#)

[Medan](#)

[Rantau Prapat](#)

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1948, 1982, pg 108-113 (mannenkamp)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.