



Jan Nomes is geboren op 28 augustus 1926 te Klaten, NOI. Hij was de zoon van Jacob Nomes (Den Helder, 1 januari 1895) en Dina Brouwer (Veere, 1895). Zijn ouders trouwden op 6 november 1919 in Veere en gingen in juni 1920 naar Nederlands Indië. In 1922 werd zijn broer Jacob Jan geboren. Zijn vader was onderwijzer. In 1927 ging het gezin met twee kinderen op Europees verlof.

Jan was voor de oorlog scout.

Zijn vader was in 1933 leraar aan de Christelijke MULO school aan Villapark 150 in Solo. Ze woonden naast de school op nr 152. In juni 1934 ging het gezin met de Christiaan Huygens van Batavia naar Nederland voor het Europees verlof. Ze keerden in januari 1936 terug. In 1939 was hij directeur van de Mulo. Ze waren toen verhuisd naar de Villaparkweg-west 195 in Solo. Jan zat in 1938 in de zevende klas van de Christelijke lagere school aan de Baweanstraat in Solo.



Zijn moeder werd tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in kamp Moetilan en ging op 7 augustus 1945 naar kamp Banjoebiroe 10. Jan Nomes kwam terecht in mannenkamp Salatiga. Het kamp was gevestigd in Djoen Eng, een grote woning van een rijke chinees Kwik Djoen Eng. In de dertiger jaren raakte het huis in verval. De chinees ging failliet, de bank legde beslag. Er zaten daar zo'n honderd jongens en evenveel mannen gevangen. Opeens zag hij daar Jeppe Mollema, met wie hij jarenlang bij de padvinderij had gezeten. Vanaf dat moment werden ze vrienden. Jeppe kwam begin februari 1943 van kamp Ambarawa 6 naar kamp Salatiga.

Eind januari 1944 vertrokken ze allemaal in een geblindeerde overvolle trein naar het volgende kamp. Ze konden er niet naar het toilet, dus het stonk er verschrikkelijk. Ze kregen geen eten en drinken. Na 24 uur kwamen ze aan in Bandung, waar ze in open vrachtwagens naar het mannenkamp het 15e Bataljon werden gebracht, gehuisvest in een oude KNIL-kazerne. In dit kamp was een ondergrondse Scoutinggroep actief, maar het is niet bekend of Jan en Jeppe daar lid van werden.

Na de oorlog ging het gezin terug naar Nederland. Ze gingen wonen in Hilversum. Zijn vader overleed in 1960. Hij woonde toen in San Nicolas op Aruba en zijn broer Jacob Jan in Brisbane, Australië. Toen zijn moeder in 1981 overleed woonde hij in Vlissingen. Jan is overleden op 2 december 1996 in Vlissingen.

Meer informatie

[Registratie Jan Nomes op 2 december 1996 te Vlissingen » Open Archieven](#)

[Jeppe Mellema | Oorlogsverhalen | Verhalen over de oorlog](#)

[Jacob Nomes \(1895–1960\) • FamilySearch](#)

[Akte - Zeeuws Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[SALATIGA \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Moesson | 15 augustus 1993 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 17 jun 1920 - Art. 59 | Delpher](#)

[De locomotief » 08 aug 1927 - Art. 17 | Delpher](#)

[De locomotief » 16 jun 1933 - Art. 117 | Delpher](#)

[De locomotief » 10 maa 1934 - Art. 256 | Delpher](#)

[De locomotief » 05 mei 1934 - Art. 257 | Delpher](#)

[De locomotief » 28 jun 1934 - Art. 191 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 31 jan 1936 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De locomotief » 03 maa 1939 - Art. 226 | Delpher](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[De standaard » 17 nov 1941 - Art. 53 | Delpher](#)

[Trouw » 21 aug 1952 - Art. 27 | Delpher](#)

[De Gooi- en Eemlander » 30 jul 1960 - Art. 198 | Delpher](#)

[Huwelijk Jacob Nomes & Jan Nomes & Maartje Smit & Dina Brouwer & Jacobus Brouwer & Dina Adamse op 6 november 1919 te Veere » Open Archieven](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 28 maart 1981 | pagina 6 - Krantenbank Zeeland](#)

[Moentilan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.