

Jan Johan Koopmans is geboren op 25 augustus 1929 in Tangerang, NOI. Hij was de zoon van J.A. Koopmans en M.E.H. Veldhuis. Hij had een vijf jaar jonger zusje. Jan Koopmans zat in 1941 in de zesde klas van de Lagere School met de Bijbel in Djokjakarta bij meester Koelewijn.



In Djokjakarta was Jaap Koopman [mogelijk dat de naam niet juist herinnerd is] welp bij groep 4, de Groene Troep. In 1938/1939 oefende de groep op het terrein van de Werkplaats aan het eind van de Dr. Yap-boulevard. Hierna kon de groep terrein op het terrein van de Neutrale Lagere School aan de Merbaboelaan. Akela Keesje Wijna, Bagheera Schulz en Baloe Nel Arnhold waren hier leiding.

Jan Johan werd geïnterneerd met zijn moeder en zusje. Hij kwam terecht in kamp Ambarawa 6. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, direct ten westen van Fort Willem I. Op 17 september 1944 werd hij weggevoerd naar het jongenskamp 8 in Ambarawa. Kamp 8 was ondergebracht in de school en het jongensinternaat van St Louis, beheerd door de Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevleete Ontvangenis. Het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 26 aug 1929 - Art. 105 | Delpher](#)

[Namenlijst reünie Ambarawa jongenskampen](#)

[Moesson | 15 april 1981 | pagina 19 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 december 1997 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Arnhem, monument 'Jongenskampen' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Naamlijst G-L \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa 8 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.