

Jakob Graadt van Roggen



Jakob Frans Graadt van Roggen is geboren op 12 augustus 1898 in Den Haag. Hij is een zoon van Jacob Frans Graadt van Roggen en Alida Magdalena Zembsch.

Hij ging in 1916 studeren aan de Technische Hogeschool in Delft en combineert zijn studie met Scoutingactiviteiten.

Tot 1921 is hij samen met Johannes Bertram vaandrig van Groep 1 Archipelgroep in Den Haag en wordt vlak daarna hopman. Deze groep is in 1914 opgericht door de heren F.C. Koens en C. Six . In 1919 kregen ze een groepshuis aan de Hugo de Grootstraat. De groep had eerst nummer 3 en 4, maar bij de vorming van de NPV kreeg de groep het nummer 1. Gerrit uit den Boogaard was aan het begin van de oorlog senior patrouilleleider bij zijn groep. In november 1922 neemt hij afscheid in verband met zijn vertrek naar Nederlands Indië. Hopman Koens neemt zijn taak over. Jakob neemt zich voor zich ook in Indië aan Scouting te verbinden.

In 1929 trouwt hij in Den Haag met Julie Louise Dufour en in januari 1938 scheiden ze. Ze krijgen twee kinderen, Jacob Frans en Julie Lida. Een jaar later trouwt hij met Albertine Tupker. Op 23 april 1940 wordt in Bandung hun zontje Roelof Matthijs geboren. In Bandung was hij civiel ingenieur bij Lands Waterstaat.

Jakob wordt geïnterneerd in de Gevangenis in Padang. De gevangenis lag aan zee, direct ten noorden van de riviermonding. De Gevangenis werd indertijd gebouwd voor 500 personen. Ze werd kort gebruikt als krijgsgevangenkamp en daarna als mannenkamp. In oktober 1943 vertrekken de mannen naar Bangkinang en komen de vrouwen uit het Missiecomplex naar de Gevangenis. De plaats Bangkinang lag noord-noord-oost van Padang. Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwenkamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwijderd; een kerkhof (de Koeboeran) lag halverwege beide kampen. De kampen lagen middenin rubberbossen. Het mannenkamp was ondergebracht op het terrein van een rubberfabriek en bestond uit droogloodsen, een walsenloods en andere gebouwen van de fabriek en ook enige nieuw gebouwde barakken van bamboe en atap; het kamp was omheind met een houten schutting en prikkeldraad.

Zijn vrouw en zontje worden met zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk geïnterneerd in het Missiecomplex in Padang. Daar overlijdt hun zontje Roelof op 13 januari 1943. In oktober 1943 gaan de 2290 gevangenen naar De Gevangenis in Padang en van daar in december naar het vrouwenkamp in Bangkinang

Na de oorlog keert Jakob met zijn vrouw en kinderen terug naar Nederland en gaat wonen in Amersfoort. Hij is overleden op 7 oktober 1976 in Amersfoort.

Meer informatie

[Jacob Frans Graadt van Roggen \(1898-1976\) » Stamboom Van de Graaf - Zindel » Genealogie Online](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 23, 23-11-1922 » 23 nov 1922 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Roelof Matthijs Graadt van Roggen | Oorlogsgravenstichting](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 11, 30-04-1921 » 30 apr 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Speciaal Voorjaarsnummer, no. 14, 1916 » 1916-04 - Pag. 37 | Delpher](#)

[Padang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkinang vrouwen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkinang mannen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkinang mannen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Overleden in de Japanse burgerkampen te Padang en Bangkinang, april 1942 – september 1945 - IGV](#)

[Scouting Archipel Fonds - Regio Den Haag](#)

[Archipelgroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Den Haag (Archipel Troep). Door prachtig najaarsweder begunstigd, heeft Hopman Koens en de Archipel Troep Zondagmiddag 12 Nov. afscheid genomen van Hopman J. F. Graadt van Roggen. De Troep stond bij het Klaphek in een vierkant aangetreden en de hand speelde groot saluut. Hopman Koens sprak Hopman Graadt van Roggen op een hartelijke manier toen en zeide dat een der meest getrouwe leden voor goed naar het buitenland ging, hij was een buitengewoon krachtige en energieke steun. Het is voor een leider buitengewoon weemoedig als een vaandrig heen gaat, die tien jaar lang zijn beste krachten gegeven heeft aan den Troep. Hp. G. v. Roggen is de belichaming van de trouw in de p.v., Hopm. Koens hoopt dat het hem goed zal gaan, in ons midden heeft hij warme vriendschap gevonden, die in de loop der jaren nog versterkt is. Het is een vast plan van Hp. G. v. Roggen om zich in Indië aan de P.V. te verbinden, het is hem onmogelijk buiten de beweging te blijven. De Heer Van Doorne sprak namens den Ouderraad, het is ons gebleken dat p.v. heel goed samengaat met studie, Hp. G. v. Roggen heeft in Delft zijn studie volbracht en zijn idealen voor de p.v. weten te handhaven, wij kunnen die ook betrachten zonder uniform. Hp. G. v. Roggen is voor alle jongens een voorbeeld wat julle op latere leeftijd moeten bereiken, een positie in de maatschappij. Hp. G. v. Roggen bedankte, en zeide dat het de gewoonte is dat gesproken wordt als een lid van den Troep weggaat. Hij heeft op het oogenblik zooveel te zeggen, het is veel beter het onder daden te brengen, niet in het openbaar, waaryan de groote menigte niets hoort. Dat is in de p.v. het mooiste, iedere dag een goede daad, een woord dat moeilijk na te volgen is. In Indië gaat hij weer in de beweging, en als hij later terug denkt aan zijn Troep, hoopt hij dat deze onder leiding van Hopman Koens goed zal gaan. Hij dankt het Ouder-Comité en de ouders voor hun tegenwoordigheid. Een driewerf hoera voor Hopman Graadt van Roggen en Troep IV besloot de plechtigheid. Tot slot hield de Troep een defilé.

DE ZWARTE VOGEL.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.