



Jacob Breunesse is geboren op 14 februari 1890 in Hilversum. Hij was de zoon van Jacob Breunesse en Elisabeth Vlaanderen. Jacob was getrouwd met Tannetje Cornelia van Doorn. In Semarang wordt in 1920 een dochter en in 1921 een zoon geboren. Ze kregen 3 kinderen. Hij was directeur van de Gemeentelijke Handelsschool in Semarang.

In Semarang werd hij penningmeester bij Vereniging Jong Holland, groep XI in Semarang. De groep had 32 welpen en 24 verkenners in seizoen 1935/1936. De welpen stonden onder leiding van Akela Neeltje Prins-Hansen en Jacoba Bangert. Leiding van de verkenners waren Hopman Johannes Douwes en Vaandrig Joseph Meulders. Het bestuur van de groep bestond uit voorzitter Martien Broekhuijsen, dhr Jansz (secretaris) en Jacob Breunesse (penningmeester). Hij was ook secretaris/penningmeester van de Vereniging van Kampeerhuizen.



Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in het burgermannenkamp Kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Jakob is overleden op 30 mei 1957.

Meer informatie

[Registratie Jacob Breunesse op 14 februari 1890 te Hilversum » Open Archieven](#)

[Jacob Breunesse \(1890 - 1957\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De locomotief » 28 sep 1920 - Art. 99 | Delpher](#)

[De locomotief » 28 sep 1920 - Art. 99 | Delpher](#)

[De locomotief » 26 maa 1936 - Art. 260 | Delpher](#)

[De locomotief » 20 aug 1936 - Art. 149 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 20 aug 1936 - Art. 46 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 17 jun 1938 - Art. 25 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.