



Cornelis Johannes (Ivo) Terhell is geboren op 22 november 1901 in Den Haag. Hij was de zoon van Jacobus Josephus Terhell, timmerman van beroep, en Sophia Catharina Hillenaar.

Hij ging naar het gymnasium in Venray en trad daarna in de Orde der Franciscanen (OFM) in op 7 september 1925. Hij werkte een tijdje in Drachten en werd op 6 maart 1932 te Weert tot Priester gewijd. Hij was hierna pater in het klooster te Drachten (1933 - 1934). In mei 1936 vertrok hij naar Java, NOI. Hij werkte daar vier jaar in Meester Cornelis als kapelaan en werd in 1940 benoemd tot directeur van het retraitshuis in Tjiturug.

In Meester Cornelis was hij hulp priester en districtsaalmoezenier van het Vicariaat Batavia op West Java bij de Katholieke Padvindere Bond. Hij stopte met deze functie toen hij directeur werd.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken lagen rondom een groot plein zonder bommen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting en had daarom de naam Bamboekamp.

Na de oorlog werd hij pastoor van het Tijedengkamp in Jakarta en kapelaan en pastoor in Kramat. Hij was daarnaast radio priester.

Hij overleed aan een actuele longontsteking op 21 januari 1954 in Jakarta en werd begraven op begraafplaats Menteng Pulo.

Meer informatie

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://Tjimahi (japanseburgerkampen.nl))

[Baros 5](#)

[NL-NmKDC_AJAK_M281_2.pdf \(ru.nl\)](#)

[Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

[Nieuwe Schiedamsche Courant | 23 januari 1954 | pagina 8 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 23 jan 1954 - Art. 107 | Delpher](#)

[ADRKF - Bolsward v3.1](#)

[De koerier » 16 okt 1939 - Art. 6 | Delpher](#)

[De vrije pers : ochtendbulletin » 23 jan 1954 - Art. 6 | Delpher](#)



[Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie » 22 jun 1953 - Art. 74 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.