

Isabelle Vos de Wael-van Hövell tot Westerfliër



Isabelle Joséphine Mathilde Ghislaine Marie baronesse van Hövell tot Westerfliër is geboren op 10 maart 1904 in Hatert. Ze trouwde op 20 oktober 1927 te Ubbergen met Anthonius Franciscus Xaverius Ernestus Josephus Vos de Wael (7 augustus 1899, Malang). Ze kregen twee zoons en drie dochters. Hij was meester in de rechten en werkte voor de Landraad in Solo.

In 1939 werd Isabelle geïnstalleerd als Akela bij de Katholieke Scoutinggroep St. Ignatius in Surakarta (Solo). Zeydel werd Baghera bij de welpen. Jan Adriaanse sr. was hopman van de groep. [het is mogelijk dat niet Isabelle maar Antonius Akela werd].



Vlak voor de oorlog woonden ze Klaten. Antonius was 1e luitenant bij de Artillerie en diende bij de Tweede Bergartillerie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Ook zijn broer Ernest Georg Karel Louis Vos de Wael werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Isabella werd met haar drie dochters geïnterneerd in kamp Ambarawa 6. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, direct ten westen van Fort Willem I. Een van haar zoons ging op naar Kamp Bandoengan.

Isabella is overleden op 15 juni 1968 in Roermond. Antonius hertrouwde en is overleden op 18 mei 1981 in Lienz Tirol, Oostenrijk.

Meer informatie

[De koerier » 04 jun 1937 - Art. 16 | Delpher](#)

[De koerier » 18 jun 1938 - Art. 42 | Delpher](#)

[De koerier » 08 feb 1939 - Art. 7 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Antonius Franciscus Xaverius Ernestus Josephus VOS DE WAEL](#)

[\(1899-1981\) » Genealogy Harssema » Genealogy Online](#)

[\(genealogieonline.nl\)](#)

[Baroness Isabelle Joséphine Mathilde Ghislaine Marie VAN HÖVELL](#)

[TOT WESTERFLIER \(1904-1968\) » Genealogy Harssema »](#)

[Genealogie Online](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Ernest Georg Karel Louis VOS DE WAEL \(1902-1975\) » Genealogy Harssema » Genealogy](#)

[Online \(genealogieonline.nl\)](#)

[Naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.