



Hilda Louisa Martina König is geboren op 16 april 1909 in Den Haag. Ze was de dochter van Johan Frederik König en Anna Margaretha Jakoba Veenenbos, Op 18 mei 1934 trouwde ze in Den Haag met Jan van Baal. Haar man was cultureel antropoloog. Hoofdt thema in zijn werk was het bestuderen van religie.

Hilda was Akela in Kediri. Ze nam afscheid in mei 1935 omdat ze werd overgeplaatst. Een maand eerder was mevrouw van der Held ook vertrokken waardoor de welpen zonder leiding kwamen te zitten. Toen ze in Djember woonden werd ze akela en heeft de nieuwe horde opgeleid. Ze installeerde de nieuwe welpen in september 1936. Ze nam op hetzelfde moment afscheid omdat haar man, die aspirant controleur was, overgeplaatst werd naar de Molukken. Haar taak werd overgenomen door Roosje Hartevelt-Schroeder van der Kolk en Hans Bertheux. Dick van den Ende sprak akela van Baal namens de welpen toe.

Vorige maand werd bij een kampvuur afscheid genomen van mevr. Van der Held, die naar Nederland vertrok. Deze maand volgt de overplaatsing van mevr. Van Baal, zoodat onze Welpen nu zonder leiding komen. Wel worden vaag enkele namen gefluisterd, maar iedere spontaneit om deze jongens te helpen ontbreekt! Voor Kediri is dat eigenaardig, omdat men getoond heeft ondanks malaise, ondanks depressie, nog idealen behouden te hebben (vide de laatst gehouden fancy-fair, die volledige medewerking had en..... f 700,— in kas bracht!)

Hilda werd tijdens de oorlog geïnterneerd in kamp Lampersari. Dit kamp lag in het oosten van Semarang, aan weerszijden van de Lampersari weg. Het bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school. Een aantal padvindsters uit Semarang die patrouille de Mar vormden, gingen in het kamp door met padvindsters activiteiten. De groep werd groter en ze noemden zich de klappersterrentroep. Of Hilda hier ook actief werd is niet bekend.

Haar man werd tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in diverse kampen op Celebes. Na de oorlog werd hij gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea (1953-1958).

Meer informatie

[De Indische courant » 18 mei 1935 - Art. 275 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 16 sep 1936 - Art. 190 | Delpher](#)

[Registratie Johan Frederik König & Anna Margaretha Jakoba Veenenbos & Hilda Louisa Martina König in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Jan van Baal & Jannis van Baal & Apolonia Booster & Hilda Louisa Martina König & Johan Frederik König & Anna Margaretha Jakoba Veenenbos op 18 mei 1934 te 's-](#)

[Gravenhage » Open Archieven](#)

[Dr. J. \(Jan\) van Baal - Parlement.com](#)

[Jan van Baal - Wikipedia](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Naamlijst Celebes-mannenkampen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[PAREPARE \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[BODJO \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[BOLONG \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baal 1985 Ontglijpt.pdf \(papuaerfgoed.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.