

Herman Frieling



Herman Bernard Rudolf Frieling is geboren op 5 april 1905 in Lonneker. Hij was de zoon van Bernard Johannes Frieling en Lucina Veenstra. Hij studeerde rechten in Leiden. Hij trouwde met Justine Ouwehand.

In 1941 was hij secretaris van het hoofdbestuur van de Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIPV). Hij werkte bij het Departement van Justitie in Batavia.



Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de stadswacht in Batavia. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java. Hij vertrok met de Junyo Maru op 16 september 1944 met 2300 krijgsgevangenen uit Batavia richting Padang op de westkust van Sumatra, met eindbestemming de Sumatra-spoorweg (Midden-Sumatra). Er waren diverse scouts aan boord. Deze groep krijgsgevangenen (bijna allemaal Nederlanders) bestond uit 1600 uit het 10^e Bataljon-kamp en 700 uit het Kampong Makassar-kamp. Dit transport werd aangeduid als Java Party 23, het 23ste transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Er waren tevens (ongeveer) 4200 Javanse romusha's aan boord. Het totaal aantal gevangenen, bij vertrek aan boord, bedroeg dus ongeveer 6500.

Op 18 september 1944 werd het schip getroffen door twee torpedo's van *HMS Tradewind* voor de kust van Benkoelen aan de westkust van Sumatra. Na ongeveer 20 minuten zonk het schip. Hierbij verdronken 1626 krijgsgevangenen en ongeveer 4000 romusha's. Herman kreeg een zeemannsgraf.



Zijn vrouw werd geïnterneerd in kamp Grogol in Batavia. Ze overleed op 29 juli 1945 in kamp Tjideng bij Batavia.

Meer informatie

- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
- [Soerabaijasch handelsblad » 30 okt 1941 - Art. 193 | Delpher](#)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [Hermannus Bernardus Rudolf Frieling | Oorlogsgravenstichting](#)
- [Hermannus Bernardus Rudolf Frieling | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
- [Justine Frieling-Ouwehand | Oorlogsgravenstichting](#)
- [Junyo Maru](#)

[Junyo Maru \(schip, 1913\) - Wikipedia](#)

[Java Party 23 overlevenden \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Java Party 23 overledenen \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.