

Henri Hilhorst



Henri Eliza Anne Hilhorst is geboren op 13 oktober 1883 te Hillegersberg. Hij was de zoon van Gerrit Hilhorst en Aarijana Maria Wijn.

Hij trouwde op 7 maart 1914 te Bangil, Pasoeroean met Antonia Christina Renssen. Na hun scheiding hertrouwde hij op 30 augustus 1930 in Malang met Emelie Marie Brunet de Rochebrune. Van beroep was hij Secretaris Thesaurier.

Medio 1934 werd in Semarang Vereniging Jong Holland, groep XI opgericht door Dr. Egbert Adriaan Kreiken, Henri Hilhorst en Vaandrig Joseph Meulders. Anton Nelson was het eerste jaar voorzitter en Johannes Douwes was hopman bij de groep. De groep groeide al snel van 5 verkenners naar 43 welpen en verkenners. Kreiken en Hilhorst namen in augustus 1935 afscheid van de groep.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken lagen rond een groot plein zonder bomen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp). Hij overleed in het kamp op 6 september 1945 en werd begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah.



Meer informatie

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)
[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 18 maa 1935 - Art. 26 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 jun 1935 - Art. 26 | Delpher](#)

[De locomotief » 22 aug 1935 - Art. 224 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Geboorte Henri Eliza Anne Hilhorst op 13 oktober 1883 te Hillegersberg » Open Archieven](#)

[Henri Eliza Anne Hilhorst | Oorlogsgravenstichting](#)

[Henri Eliza Anne Hilhorst \(1883-1945\) » Stamboom van Hutten » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.