

# Hendrik Hilekes



Hendrik Hilekes is geboren op 3 februari 1905 in Amsterdam. Hij trouwde op 11 juli 1931 in Batavia met Antonia (Thon) Henriëtte Jacoba Maria Adriaens (6 juni 1908, Amsterdam).



Hendrik was hopman van de Jong Holland groep 5 Oranje van het NIPV in Batavia. Zijn vrouw Thon gaf in 1935 ter ere van het twee jarig bestaan van Jong Holland groep 5 Oranje van het Meisjes Gilde met de meisjes een opvoering van een Amerikaanse operette.

In 1936 ging Hendrik samen met Pieter van Heynsbergen, redacteur van de Oost Indië editie van het maandblad De Verkenner, op verkenning in Semarang voor een locatie voor een gezamenlijk kamp door de Jong Hollandgroepen uit Batavia, Semarang en Soerabaja.

Zijn vrouw werd welpenleidster in Batavia in juni 1937. Ze was in 1941 hoofdbestuurlid en Presidente van het Vrouwen Auto Corps (VAC). Binnen deze vereniging werden vrouwen opgeleid om onder andere transportdiensten uit te voeren nu veel mannen gemobiliseerd zijn. Ze leerden onder andere vrachtwagen rijden.

Vlak voor de oorlog woonden ze in Bandung. Hendrik was tijdens de mobilisatie soldaat der Infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Op 10 mei 1943 werd hij samen met 1400 andere Nederlandse krijgsgevangenen verplaatst naar Kamp Maoemere. Maoemere lag op het oostelijk deel van Flores aan de noordkust. Rondom Maoemere bevonden zich drie kampen (later nog een vierde, het schuilkamp). De kampen waren ondergebracht in zelf gemaakte barakken (van bamboe en atap), omgeven door prikkeldraad.



Hendrik overleed in Maoemere op 11 oktober 1943 aan ziekte en uitputting. Hij werd begraven op het militair kerkhof te Maumere en later herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

Zijn vrouw Thon is overleden op 5 juni 1996 in Wassenaar.

## Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 29 maa 1935 - Art. 50 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 30 maa 1935 - Art. 132 | Delpher](#)

[De Indische courant » 08 mei 1935 - Art. 33 | Delpher](#)

[De locomotief » 02 jun 1936 - Art. 163 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad januari 1937

[Soerabaijasch handelsblad » 09 jun 1941 - Art. 252 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 01 dec 1941 - Art. 178 | Delpher](#)

[Registratie Hendrik Hilekes & Antonia Henriëtte Jacoba Maria Adriaens in 1913 » Open Archieven](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 18 jul 1931 - Art. 113 | Delpher](#)



Te Semarang vertoefden gedurende de Pinksterdagen twee vooraanstaande padvindersleiders uit Batavia, t.w. de heeren P. Van Heynsbergen, redacteur der Oost-Indië editie van het maandblad „De Verkenner” en H. Hilekes, leider van de Bataviasche groep Jong-Holland, die hier het terrein kwamen verkennen voor het houden van een gezamenlijk kamp door de Jong-Hollandgroepen van Batavia, Semarang en Soerabaia. Aan dit bezoek werd een excursie verbonden naar den Boroboeder, Kopeng en Salatiga, in welke laatste plaats kort werd verbleven temidden der deelnemers aan de Midden-Java rally.

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Registratie Hendrik Hilekes op 3 februari 1905 » Open Archieven](#)

[Hendrik Hilekes](#)

[\(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[www.wiewaswie.nl](#)

[Thon Hilekes-Adriaens 1908 - 1996](#)

[BillionGraves Record](#)

[Indisch Wetenschappelijk Instituut - aangespoeld \(iwi-nu.nl\)](#)

[Maoemere](#)

[\(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.