

Heike Brouwer-Bok



Heike Joukje Elisabeth Bok is geboren op 4 november 1898 in Amsterdam. Ze is op 2 oktober 1919 in Amsterdam getrouwd met Johannes Christiaan Hendrik Brouwer (6 juli 1897, Amsterdam). Ze kregen een zoon Willem (15 juli 1920, Semarang) en twee dochters, Louisa Barendina (6 februari 1922, Semarang) en Heike Jouke Elisabeth (16 april 1923, Semarang).

In 1936 wordt in Semarang een speciale Scoutinggroep de Vrije Vogels opgericht als jeugdafdeling van de Groep van Vrijzinnig Godsdienstigen. Een aantal groepen in Semarang waren hierbij aangesloten. Johannes was groepsleider van Groep 17 van het NIPV in Semarang. Heike was groepsleidster van groep 7 van het Meisjes Gilde van de NIPV in Semarang. Hun dochter Louisa was padvindstersleidster bij groep 4.

Heike zat geïnterneerd in kamp Lampersari. Dit kamp lag in het oosten van Semarang, aan weerszijden van de Lampersari weg. Het bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school. Een aantal padvindsters uit Semarang die patrouille de Mar vormden, gingen in het kamp door met padvindsters activiteiten. De groep werd groter en ze noemden zich de klappersterrentroep. Of Heike hier ook actief werd is niet bekend.

Johannes werd als burger krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij vertrok met de Wien op 13 januari 1943 met ongeveer 1700 krijgsgevangenen (allen Nederlanders) uit Batavia naar Singapore. Een groep van 700 man was afkomstig uit het 10e Bataljon en 1000 man uit het kamp Kampong Makassar. Al deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 8, het 8e krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok. Na vier dagen kwam het schip aan in Singapore; de krijgsgevangenen werden overgebracht naar het Changi-kamp en van daar per trein naar de Birma Spoorlijn.

Meer informatie

[Huwelijk Johannes Christiaan Hendrik Brouwer & Coenraad Hendrik Brouwer & Louisa Barendina Lebert & Henke Joukje Elisabeth Bok & Johannes Bok & Trijntje Rosier op 2 oktober 1919 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Registratie Louisa Barendina Brouwer op 6 februari 1922 te Semarang \(Indonesië\) » Open Archieven](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 10 mei 1937 - Art. 21 | Delpher](#)

[De locomotief » 23 feb 1940 - Art. 46 | Delpher](#)
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)



[Java Party 12 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl)

[Wien](#)

[De locomotief » 19 jul 1920 - Art. 131 | Delpher](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.