

Harold Joanknecht is geboren op 22 december 1924 in Haarlem. Hij was de zoon van Willem Frederik Joanknecht (geboren op 13 juli 1897) en Adeline Elizabeth Berretty. Zijn ouders trouwden op 15 mei 1920 te Soerabaja. Hij had twee oudere broers Niki en Leon en twee zussen.

De drie broers waren scout bij de Aloysiusgroep van de Katholieke Padvinders Bond op Darmo, Soerabaja. Tijdens een ouderavond in 1939 van zijn groep gaf hij een optreden met goocheltoeren. Zijn broers Niki en Leon verrasten het publiek met viool en accordeonspel. In juli 1939 ging het gezin met verlof naar Nederland en in januari 1940 vertrokken ze weer naar Nederlands Indië.

Tijdens de Japanse Bezetting zat Harold in Kamp 4e en 9e Bataljon. Hij kwam hier waarschijnlijk in oktober 1944 aan vanaf het Kamp 15e Bataljon. Het kamp 4e en 9e Bataljon lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp en werd pas eind januari 1944 een burgermannenkamp.

Zijn vader Willem Frederik Joanknecht zat in kamp Baros 5. Zijn broer Leon kwam terecht in kamp Fukuoka 2B in Japan. Na de oorlog vertrok zijn vader en moeder op 27 augustus 1946 met de MS Oranje van Soerabaja naar Rotterdam, samen met de zussen Anneke en Christina Maria Joanknecht.

Harold trouwde met G. Heyting en in 1957 woonden ze in Ajamaroe, Nieuw Guinea. Hij overleed op 9 november 1995 in Rotterdam.

Meer informatie

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[Harold Joanknecht \(1924-1995\) » Stamboom Janknecht » Genealogie Online](#)

[Dominique Eugene Joanknecht \(1922-1957\) » Stamboom Janknecht » Genealogie Online](#)

[Pagina 38 \(Noord-Hollands Archief\) - Noord-Hollands Archief](#)

[De koerier » 04 jan 1939 - Art. 40 | Delpher](#)

[De koerier » 10 jun 1939 - Art. 31 | Delpher](#)

[Deli courant » 15 jun 1939 - Art. 47 | Delpher](#)



[Deli courant » 07 feb 1940 - Art. 59 | Delpher](#)
[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Oranje 1945-1962.pdf \(igv.nl\)](#)
[Nieuwe courant » 20 mei 1947 - Art. 53 | Delpher](#)
[Overijsselsch dagblad » 20 mei 1957 - Art. 132 | Delpher](#)
[Algemeen Dagblad » 05 jun 1970 - Art. 309 | Delpher](#)
[Eindhovenssch dagblad » 21 mei 1957 - Art. 122 | Delpher](#)
[De Volkskrant » 18 nov 1995 - Art. 468 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.