

Hanno Mariano di Calouta



Giovanni (Hanno) Mariano di Calouta wordt in 1929 geboren in Soerabaja. Hij is de zoon van Theodore Panagiotti Mariano di Calouta (19 juni 1877 - 2 januari 1941) en Maria Heil, onderwijzeres uit Soerabaja. Zijn vader is een welvarend man. Hij werkt voor Linde Teves en reist heen en weer tussen Indië en Europa. Hanno heeft twee broers, Panagiotti (1920) en Elmo (1923). Ze wonen in een groot huis aan Goebeng Podjok 1-4 in Soerabaja dat vader Theodore heeft laten bouwen.

Hanno zit vanaf z'n 8e op Scouting, eerst als welp bij de IEV groep in Soerabaja. Als Hanno 12 is, worden hij en broer Panagiotti geïnstalleerd als verkenner in de Bruin/Groene Troep van Hopman Ruitenbeek. Deze groep is opgericht op 25 november 1933. Hanno is gegrepen door het padvindersideaal: eerlijkheid, dapperheid, kameraadschap, zelfredzaamheid in de natuur, vuurtjes stoken, ingewikkelde knopen leggen, de Padvinderswet naleven voor vorstin en vaderland en vrede. Het is dan ook een grote schok als in 1941 Chief-Scout Baden Powell sterft. Het overlijden wordt in Soerabaja groots herdacht en Hanno trad bij de herdenkingsplechtigheid aan. Hanno's vader Theodore overlijdt op 2 januari 1941.

Op 10 oktober 1942 wordt Hanno samen met zijn moeder geïnterneerd in de 'Darmo-wijk'. Zijn beide broers ontkwamen internering doordat ze zicht tot Italiaan lieten verklaren. Ze overleven de oorlog als buitenkampers. Het kamp ligt in de wijk Darmo, in het zuiden van de stad bij het Europees Kerkhof Kembang Koning, grenzend aan het terrein waarop Hanno en zijn padvindersgroep hun honk hadden. Het Darmokamp wordt op 13 maart 1943 gesloten voor de buitenwereld, maar Hanno en zijn moeder zijn al in januari 1943 getransporteerd naar Gedangan, een klooster bij Semarang en van daaruit door naar Halmaheira, een kamp van honderd huisjes verderop in de stad. Hanno spreekt zijn padvindersmentaliteit aan. Zo jong als hij is wordt hij Hoofd Transport van de keuken. Hij moet het voedsel in de keuken zien te krijgen vanaf de poort waar het 't kamp binnenkomt.

Ook als hij later gescheiden wordt van zijn moeder en getransporteerd naar het 15e Luchtdeel Bat, een mannenkamp bij Bandung, laat hij zich niet zomaar kisten. Hij zoekt en vindt aansluiting bij de Intendanceploeg, een groep van zo'n 50 man die op het emplacement de goederentreinen laden en lossen. Het blokhoofd en het wijkhoofd van het kamp spelen in op zijn eergevoel als padvinder. Ze brengen hem ertoe te smokkelen: kleding naar buiten en geld of medicijnen naar binnen. Contactpersoon en mandoer op het emplacement is een Indonesische man, een voormalig student van een Nederlandse arts in het kamp, een uiterst betrouwbare vent. Toch wordt Hanno een paar keer betrappt door de Jap.

Hanno, zijn moeder, de broers en oma Heil vinden elkaar na jaren van ontbering en vervreemding terug in het huis aan de Goebeng Podjok. En ze pakken het leven weer op. Hanno richt nieuwe scoutinggroepen op: een 'open' troep van hemzelf waar iedereen bij mag, een Chinese troep, een Arabische troep voor moslims, en de Indonesische troep Hassan Udin, want padvinder zal hij altijd blijven.

In 1953 trouwt hij met Emmie Löwe uit Magelang en zij betrekken als echtpaar een stel kamers in Hanno's ouderlijk huis.

In 1956 besluiten Hanno en zijn vrouw Emmie naar Holland te gaan, met moeder Maria. Hanno is overleden in 2014.

Meer informatie

[Indisch Wetenschappelijk Instituut - aangespoeld \(iwi-nu.nl\)](http://IndischWetenschappelijkInstituut.nl)

[Soerabaja \(japanseburgerkampen.nl\)](http://Soerabaja.japanseburgerkampen.nl)

[Gedangan \(japanseburgerkampen.nl\)](http://Gedangan.japanseburgerkampen.nl)

[Halmaheira \(japanseburgerkampen.nl\)](http://Halmaheira.japanseburgerkampen.nl)

[Bataviaasch nieuwsblad » 04 jan 1941 - Art. 72 | Delpher](http://Bataviaaschnieuwsblad.nl)



Gisterenavond ontsliep na een kortstondig ziekbed

P. Th. MARIANO
di CALOUTA Sr.

Families:
MARIANO
PRIESTER
SCHEMERING REELFS
BERG.

Soerabaja, 3 Jan. 1941.

4226