

## Govert Johan Ranneft



Govert Johan Ranneft is geboren op 1 juni 1894 in Velsen. Hij diende bij de Marine als officier.

In Den Helder meldde hij zich in 1913 samen met Alexander Slingervoet Ramondt bij de nieuw opgerichte Scoutinggroep. Ranneft werd in december 1915 troepleider en de groep werd onderdeel van de NPV. In 1916 werd afscheid genomen van troepleider Ranneft, die daarbij uit handen van patrouilleleider Jaap Metzelaar een geschenk van de troep aangeboden kreeg. De opvolger van de heer Ranneft is de adelborst de heer Kuijper. Ranneft ging voor de marine naar Vlissingen en richtte de 1e Vlissingse groep op. Hij stond bekend als Zwerfmeeuw Joop Ranneft. Hij wordt benoemd tot luitenant der zee 3e klas op 11 oktober 1916. In februari 1918 is hij in Zwolle om bij de start van het Scoutingjaar een presentatie te geven.

Hij vertrekt in 1919 naar Nederlands Indië en wordt daar actief, eerst als Technisch Commissaris en later als hoofdcommissaris bij de NIPV. In Makassar was hij actief bij de Rode Troep. Als marine officier reisde hij veel en hield in tal van vergelegen landen projectiezingen over de Nederlandse Padvinders. Hij werd leraar in Bandung en vertegenwoordiger van het blad De Padvinder in Nederlands Oost Indië. Hij was schrijver van jongensverhalen en had veel succes door zijn levendige fantasie en welversneden pen.



Tijdens een verlof in Nederland in 1926/1927 volgt hij in Kandersteg de Gilwellcursus en krijgt erkenning als Deputy Camp Chief (DCC). Door Ranneft kwam binnen de NIPV een grote reorganisatie tot stand. Er werd een Gilwell centrum, tevens hoofdkwartier opgericht op landgoed Dago bij Bandung en de NIPV werd gesplitst in een jongenstak 'de Padvindersbond' en een meisjestak 'het Meisjesgilde', ieder met eigen spelregels. De beweging werd via Nederland internationaal erkend. Het eerste leidersblad verscheen en de eerste Gilwellcursussen werden gegeven. De organisatie groeit van 2000 naar 20.000 leden in 1940. Na zijn terugkeer van het verlof was hij 4 maand leraar natuurkunde, maar daarna werd hij door de Gouverneur Generaal ter beschikking gesteld aan de NIPV.



Ranneft is in 1932 getrouwd met Akela Sieglinde Ragna Siegrid Douwes Dekker (geboren 22 oktober 1911 in Batavia) van de 2e Gilwell-Dago groep uit Bandung. Tijdens hun verlof in 1934 wordt op 30 januari dochter Olave Joan in Den Haag geboren.

In 1934 ontvangt hij Lord en Lady Baden Powell tijdens een bliksembezoek aan Semarang en wordt het leiden van het hoofdkwartier overgenomen door Hopman Robert Polis als secretaris Algemeen Hoofdkwartier. Ranneft kan zich als hoofdcommissaris richten op de vereniging. In 1935 wordt hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij was contingentsleider van het contingent uit Nederlands Indië en neemt met 100 scouts deel aan de Wereld Jamboree in 1937.



In september 1937 neemt Robert Polis zijn rol als Hoofdcommissaris over, die later opgevolgd wordt door Willem van der Gugten. Nadat Hoofdcommissaris Van der Gugten in 1942 in krijgsgevangenschap was weggevoerd, was oud HC Ranneft korte tijd het enige lid van de Raad van de Vereniging die nog in vrijheid was. Hij benoemde Deputy Camp Chief Soediani tot waarnemend hoofdcommissaris en vroeg hem te redden wat te redden vier van de eigendommen van Scouting. Het lukt om onder andere de insigne voorraad uit de ScoutShop in Bandung te behouden.

**LORD EN LADY BADEN POWELL.**  
De ontvangst van den „chief-scout“ te Semarang.

De stichter van de padvinderij, lord Baden Powell, zal, vergezeld van zijn echtgenoot, Donderdag a.s. een kort bezoek brengen aan Semarang.

Zooals bekend, is de *chief-scout* op weg naar een wereldbijeenkomst van padvindsters in Australië.

Bij het passeeren van Java brengen lord en lady Baden Powell korte bezoeken aan Batavia, Semarang en Soerabaja, waar zij door groote groepen padvindsters en padvindsters van Java ontvangen zullen worden.

De officieele verwelkoming zal plaatshebben op morgen te Batavia, op het Koningsplein.

De ontvangst op Donderdag a.s. te Semarang zal geschieden in het Stadion, dat daarvoor door de directie welwillend ter beschikking is gesteld.

De chiefs — lady Baden Powell is leidster van het meisjesgilde —, worden vergezeld door den hoofdcommissaris der padvinderij in Indië, de heer Ranneft en de hoofdcommissaresse van het Meisjesgilde, mej. Siedenburg.

Ongeveer 400 jongens en meisjes uit geheel Midden-Java zullen Donderdag te Semarang bijeen komen om aan de verwelkoming deel te nemen.



Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd. Vanaf februari 1944 zat hij in kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het een burgermannen kamp.

Na de oorlog wordt hij in 1946 benoemd tot waarnemend Hoofdcommissaris van de NIPV.

Hij was lid van de contingentsstaf tijdens de 6e Wereld Jamboree in 1947 in Frankrijk. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema “Peace Jamboree / Jamboree de la Paix” gebruikt (Vredes Jamboree).



In 1947 verlaat hij Nederlands-Indië.

Govert Johan Ranneft is overleden op 27 maart 1978 in Haarlem.

### Meer informatie

[View file | Nationaal Archief](#)

[Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant » 25 feb 1918 - Art. 22 | Delpher](#)

[De locomotief » 03 dec 1934 - Art. 146 | Delpher](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 8 | Delpher](#)

[De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 11 oktober 1916 | pagina 4 - Krantenbank Zeeland](#)

[2.21.183.66 Inventaris van het archief van J.G. Ranneft \[levensjaren 1894-1978\] | Nationaal Archief](#)

[Zoeken in Indische kamparchieven - Indischekamparchieven](#)

[Heldersche Courant | 18 januari 1919 | pagina 6 - Kranten](#)

[Regionaal Archief Alkmaar](#)

[De Eembode | 23 juli 1937 | pagina 2 - Historische kranten - Archief Eemland \(courant.nu\)](#)

[Haarlem's Dagblad | 11 augustus 1937 | pagina 5 - Krantenviewer Noord-Hollands Archief \(courant.nu\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 6, 1939 » 1939-06 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 27 | Delpher](#)

[Tijmahî \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijmahî \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Inscription Govert Johan Ranneft & Sieglinde Ragna Siegrid](#)

[Douwes Dekker \(dans l'année 1913-1939\) » Archives Ouvertes \(openarch.nl\)](#)

[De Telegraaf » 29 maa 1978 - Art. 340 | Delpher](#)

[De Jutters \(Den Helder\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[\(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 50 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 5, 01-03-1924 » 01 maa 1924 - Pag. 10 | Delpher](#)

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.