

Gerrit Jan Jansen in de Wal



Gerrit Jan Jansen in de Wal is geboren op 2 juni 1897 in Den Haag. Hij werd tot priester gewijd in 1931. Hij werkte voor de missie van de Paters Kruisheren. Hij vertrok als missionaris naar Nederlands Indië op 12 mei 1932.

Voor zijn priesterstudie was hij scout.

In 1932 werd hij directeur van de Katholieke Padvinders Bond in Bandung. Hij volgde mgr. Goumans op die werd benoemd tot eerste Apostolisch Prefect van Bandung en moest stoppen met zijn directeurschap. Hij was hulppriester bij de Heilige Petruskerk in Bandung. Aan deze kerk was de Katholieke scoutinggroep Blauw, St. Tarcisius verbonden

Mgr. Goumans vroeg hierop het woord en zeide dat het hem echt verheugde aan den K. P. B. een directeur te kunnen geven, die veel voor de padvinderij voelt en die vóór zijn priesterstudie zelf padvinder is geweest en het vak dus best verstaat. Hij hoopte, dat de padvinders die afhankelijkheid aan hun nieuwen directeur zouden bewijzen, welke zij aan hem hebben bewezen tijdens zijn directeurschap. Pastoor Jansen Indewall, de nieuwe K. P. B.-directeur, trad daarop naar voren en sprak de jongens en meisjes toe in een taal, die bij hen absoluut insloeg, want het waren echte padvinderswoorden. Een padvinder moest iemand zijn, die weet te gehoorzamen, die hulpvaardig is. Het padvinderspak is wel mooi, maar is bijzaak, de hoofdzaak is de geest, en daar werd hij voor benoemd, om te zorgen, dat deze goed bleef. Hij spoorde alle padvinders en padvindsters aan om vooral gehoorzaamheid te betrachten.

Tijdens de oorlog zat hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 grauwe bamboe barakken stonden rondom een groot plein zonder bomen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting.



Na zijn bevrijding uit het kamp is hij aan ontberingen bezweken op 30 juli 1945. Hij is begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

Meer informatie

[Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

[Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

[De koerier » 22 aug 1932 - Art. 13 | Delpher](#)

[De koerier » 12 sep 1932 - Art. 11 | Delpher](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Gerrit Jan Jansen in de Wal \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.