

Gerardus (Gerard) Anthonius Marinus Elling is geboren op 4 juni 1909 in Utrecht. Hij was de zoon van Anthonius Marinus Elling en Elisabeth Alijda Ram. Hij werd tot priester gewijd op 19 juni 1936 bij de congregatie van het Heilig Hart van Jezus (S.C.J.).

Hij was hulppriester in Palembang, Sumatra. Daarnaast was hij districtsaalmoezenier van het Apostolisch vicariaat van Palembang van de Katholieke Padvindere Bond.

Tijdens de oorlog was hij samen met een aantal andere geestelijken, waaronder mgr. Dr. H.M. Mekkelholt S.C.J., Apostolisch vicaris van Palembang, en Pater B. Bakker, SS.CC, geïnterneerd in Palembang. In dit krijgsgevangenkamp werden Britten, Australiërs en Nieuw Zeelanders geïnterneerd die in februari 1942 uit Singapore gevlucht waren en via Banka in Palembang terechtkwamen.

Hij was op 20 februari 1948 aanwezig op het ereveld Muntok bij een herdenking bij de graven van de veertien mannen van 7 RS., die in 1946 op Bangka gesneuveld zijn.

Op 19 juni 1961 was hij 25 jaar priester en woonde nog in Palembang.



## Meer informatie

[Registratie Gerardus Anthonius Marinus Elling \(in het jaar 1909\) te Utrecht » Open Archieven](#)

[Geboorte Gerardus Anthonius Marinus Elling op 4 juni 1909 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Akte - Het Utrechts Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Nieuwe Schiedamsche Courant | 28 december 1960 | pagina 7 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker](#)

[Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

[Leidse Courant | 27 december 1960 | pagina 3 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[NL-NmKDC\\_AJAK\\_M 2 8 1\\_2.pdf \(ru.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

[Ernest Freeman Hunter – The Palembang and Muntok Internees of WW2 \(muntokpeacemuseum.org\)](#)

[By Eastern Windows: The Story of a Battle of Souls and Minds in the Prison ... - William H. McDougall Jr. - Google Boeken](#)

[Palembang \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[File:Muntok \(Bangka\) Op het ereveld Muntok vond een herdenking plaats bij de graven , Bestanddeelnr 12971.jpg - Wikimedia Commons](#)

[Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus - Wikipedia](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 21 feb 1956 - Art. 56 | Delpher](#)  
[De Maasbode » 05 jul 1951 - Art. 24 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.