



Geertruida Everdina Hoekstra is geboren op 9 september 1902 in Amsterdam. Ze trouwde met Jan Schenk. Hij was agent der NV Nederlandse Handel Maatschappij in Palembang.

Geertruida was voorzitter van de kabouterkring Palembang II en aanwezig bij de opening van het nieuwe Kabouterhuis aan de Prins Hendriklaan in maart 1941. Mw. Simons was Oehoe van de kabouters.

Haar man was tijdens de mobilisatie soldaat tweede klas bij de Landstorm cie in Medan. Hij werd tijdens de Japanse bezetting als krijgsgevangene geïnterneerd. Hij overleefde de oorlog.

Geertruida werd geïnterneerd in kamp Poeloe Brayan op Sumatra. Poeloe Brayan was een woonwijk voor personeel van DSM (Deli Spoorweg Maatschappij) in Medan. In Poeloe Brayan vond onderhoud plaats aan wagons en locomotieven. Het complex bestond uit 5 blokken: A, B, C (huizen voor inheemse employees van Deli Mij), D (huizen voor Europese employees van Deli Mij) en E (koelieloodsen en enkele huisjes). Poeloe Brayan is met kamp Brastagi het grootste interneringskamp voor vrouwen en kinderen op de Oostkust van Sumatra geweest. In mei 1942, direct na het begin van de internering, werd in Blok C gestart met een meisjesgroep en een welpenhorde, beiden onder leiding van Henrietta van Blommestein. Het is niet bekend of Geertruida deelnam aan de Scoutingactiviteiten.

Geertruida overleed in het kamp 5 januari 1945 als gevolg van ziekte. Ze is begraven op de begraafplaats aan de Paleisweg in Medan.

Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 29 aug 1940 - Art. 128 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 02 jan 1941 - Art. 163 | Delpher](#)

[Geertruida Everdina Schenk-Hoekstra \(Amsterdam, 9 september 1902 - Medan, Poelau Brajan, 5 januari 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Geertruida Everdina Schenk-Hoekstra | Oorlogsgravenstichting](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[De Sumatra post » 29 maa 1941 - Art. 50 | Delpher](#)

[Poeloe Brayan | Stichting Noord Sumatra Documentatie \(noordsumatra42-45.nl\)](#)

[Medan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[De Sumatra post » 29 maa 1941 - Art. 50 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.