

# Frederic van Overeem



Frederic Jean Joseph van Overeem is geboren op 28 februari 1895 in Fort de Kock, NOI. Hij trouwt op 27 mei 1924 in Tjimahi met Wilhelmina Madelaine Theodora (Do) Heering (10 oktober 1894, Salatiga). Zijn vrouw heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk; Henk en Netty Muhlneckel.



In augustus 1924 wonen ze in Denpasar op Bali en in 1925 wordt zijn vrouw geplaatst aan de Hollands Chinese school in Makasar als fröbelonderwijzeres. Ze stopt daar op haar verzoek in 1928. Hierna gaan ze naar Batavia. Frederic wordt commissaris voor uitrusting bij de NIPV.



In 1936 is hij hopman van groep 12, de Oranjetroep (Jong Holland) in Batavia. Zijn vrouw is hier in 1932 al Akela. Johannes Roosjen is dan groepsleider en A.R.F. van der Mark is voorzitter van het groepscomité. De verschillende Jong Holland groepen van Batavia hebben een gezamenlijk terrein met diverse gebouwen waar ze samenkomen. In 1941 is hij commissaris voor legitimatie en vervoer bij de NIPV. Voor de oorlog is hij van zijn vrouw gescheiden.

Frederic is aan het begin van de oorlog Eerste luitenant militaire luchtvaart. Hij is gestationeerd op vliegveld Tjililitan, wordt krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java. Mogelijk dat het stel dan gescheiden is, want op zijn interneringskaart staat een andere contactpersoon, C.J. van Overeem (18 mei 1892) in Soekaboemi. Aan het eind van de oorlog zit hij in kamp LOG Bandung. Het lijkt erop dat de Japanners van plan waren de gehele groep over te brengen naar de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra. Het transport ging niet door, mogelijk omdat het schip, de Junyo Maru, bij Padang werd getorpedeerd en dus niet keerde terug naar Batavia voor een tweede transport.



Frederic gaat wonen in Deventer en is overleden op 2 maart 1958 in de Noordoostpolder.

## Meer informatie

- [Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 27 mei 1924 - Art. 123 | Delpher](#)
- [Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 31 maa 1925 - Art. 79 | Delpher](#)
- [De Indische courant » 08 dec 1934 - Art. 135 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)  
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 19 sep 1932 - Art. 106 | Delpher](#)  
[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)  
[De Indische courant » 08 mei 1935 - Art. 33 | Delpher](#)  
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 21 okt 1936 - Art. 123 | Delpher](#)  
[WillemRuys1948.pdf \(geneaknowhow.net\)](#)  
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)  
[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)  
[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)  
[Overlijden Frédéric Jean Joseph van Overeem op 2 maart 1958 te Openbaar Lichaam "De Noordoostelijke Polder" » Open Archieven](#)  
[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)  
Het Indisch Leidersblad, januari 1941  
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 11 aug 1924 - Art. 117 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.