

Franciscus Carolus Marie Hubertus Loven is geboren op 10 april 1911 in Roermond. Hij was de zoon van Theodorus Loven en Maria Pauli. Hij was 1e luitenant bij de marine luchtvaartdienst.

Hopman Loven gaf als piloot bij de KNILM in 1937 een presentatie over vliegen en vliegtuigen aan de scouts in Koeta Radja. In 1941 hielp hij mee aan een project in Soerabaja om jeugdwerk onderdeel van het onderwijssysteem te maken in Nederlands Indië. Ook hopman Cor Zoetmulder, hopman Frederik van Pamelan en Frans van den Heuvel Reynders waren hier kamp leider. Hij was hopman van Groep Oranje Blauw in Batavia.

Hij werd door de Japanners krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd op Java. Hij zat eerst in Java Main Camp en ging later naar Bandung. Frans was een goede vriend van de ouders van Guus. Hij zat met Guus' vader in een krijgsgevangenkamp in Tjimahi.

Na de oorlog werkte hij in de cartografie en heeft veel mooi werk gedaan over Nieuw Guinea. Zijn naam komt voor in een brief die Joop Blinkert na de oorlog van zijn scoutingvriend Guus ontvangt. Guus noemt hierin Scoutingvrienden en -leiders uit onder andere Batavia.



Meer informatie

[Japanse interneringskaarten, Surname: Loven |](#)

[Nationaal Archief](#)

[Deli courant » 14 sep 1937 - Art. 8 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 17 okt 1941 - Art. 205 | Delpher](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Geboorte Franciscus Carolus Marie Hubertus Loven op 10 april 1911 te Roermond » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.