



Frans Ferdinand Gehl is geboren op 27 maart 1908 in Haarlem. Hij was de zoon van Jürgen Friedrich Ferdinand Gehl en Wilhelmina Niesten.

In 1930 kwam hij met de MS Indrapoera aan in Nederlands Indië vanuit Rotterdam. Hij was een vierkante, zwartharige, behaarde, zelfverzekerde, jongensachtige man die een hart van goud had. Hij werd onderwijzer bij de 2e Europeesche school in Bandung. In 1940 ging hij werken bij de 4e Europeesche school, de Koningin Wilhelmina School. Op de school waar hij les gaf, verzorgde hij allerlei activiteiten voor de leerlingen. Op een gegeven moment richtte hij ook een Scoutinggroep op. Groep De Ster met een zwarte das met gele vijfpuntige ster. Hij werd hier Hopman. Dorus Haarman was één van zijn leerlingen en scouts.

Tijdelijk werkzaamgesteld als onderwijzer en geplaatst aan de 2de Europeesche school te Bandoeng F. F. Gehl, onderwijzer bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs te Temangoeng.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp 15^e bataljon. Kamp 15^e Bataljon was een kamp waar ook veel jongere jongens waren. Het bestond uit de kazerne van het 15e Bataljon in het centrum van Bandung. Op het drukste moment waren er 10.000 gedetineerden in dit kamp. Het kamp was het verzamelpunt van vele jongens uit Java. In het kamp werden allerlei Scoutingactiviteiten georganiseerd en er was een stam actief. Het is niet bekend of Frans hier ook weer actief met Scouting werd.

Na de oorlog was hij ambtenaar in dienst van Onderwijs. Hij vertrok met zijn gezin naar Nederland toen het echt niet meer anders kon. In 1958 werd hij in Vlagtwedde aangesteld als leraar. Hij woonde toen in Zeist. Frans heeft 15 jaar les gegeven op de Mavo voor hij op zijn 65^e met pensioen ging. Nog geen jaar later overleed hij in 1974 aan een hartinfarct.

Meer informatie

[Moesson | 15 juni 1981 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 augustus 1982 | pagina 12 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 augustus 1981 | pagina 27 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Deli courant » 19 jul 1930 - Art. 85 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 30 jun 1933 - Art. 191 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 nov 1934 - Art. 66 | Delpher](#)

[De koerier » 06 feb 1937 - Art. 41 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 06 dec 1940 - Art. 157 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 21 jan 1947 - Art. 16 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.