

# Ferdinand Stumpf



Ferdinand Stumpf is geboren op 31 januari 1903 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van Louis Stumpf en Jeannette Wilhelmine Holst. Hij is getrouwd met Caroline Christine Nutters. Ze kregen drie kinderen. Ferdinand was onderwijzer op de MULO, onder andere in Semarang.

Hij werd in april 1937 benoemd tot groepsleider van groep 1 in Langsa op het eiland Sumatra, NOI. Zijn vrouw werd Oehoe bij de kabouters bij het Meisjes Gilde.

Hij was Landstorm soldaat 2e klas bij de infanterie bij de Landstorm Afdeling Buitenzorg tijdens de mobilisatie. Tijdens de Japanse bezetting zat hij als krijgsgevangene in kamp 10<sup>e</sup> bataljon in Batavia geïnterneerd. Op 14 mei 1944 ging hij met de Chuka Maru met 1925 krijgsgevangenen (1615 Nederlanders en 310 Engelsen) uit Tandjong Priok naar Padang op Sumatra. De krijgsgevangenen waren afkomstig van het 10e Bataljon-kamp in Batavia. Deze groep vormde Java Party 21, het eerste transport van krijgsgevangenen voor de aanleg van de Sumatra-spoorweg. Na drie dagen kwam het schip aan in Padang, waar de krijgsgevangenen ondergebracht werden in de Gevangenis. Op 19 mei werd de eerste groep van 500 krijgsgevangenen overgebracht naar de Sumatra-spoorweg, eerst per trein naar Pajakoemboe, vervolgens met vrachtauto's naar Kamp 1 (noordzijde van de spoorweg). De andere groepen volgden kort daarna.



Zijn moeder is tijdens de oorlog overleden in een burgerkamp in Batavia op 15 november 1944.

Ferdinand is overleden op 5 december 1987 in El Atabal, Spanje.

## Meer informatie

Het Indisch Leidersblad februari 1937

Het Indisch Leidersblad april 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Stumpf | Nationaal Archief](#)

[Ferdinand Stumpf \(1903-1987\) » Stamboom Stumpf » Genealogie Online](#)

[Genealogy Holst \(antenna.nl\)](#)

[Jeannette Wilhelmina Stumpf-Holst \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Chuka Maru.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.