

Ferdinand (Kees) Pottger (Pöttger) is geboren op 14 september 1923. Hij was de zoon van Frans Nicolaas Pottger, een Duitser, en zijn derde vrouw Dorothea Albertina Hermina Carp. Ferdinand had een broer Franz (8 juli 1920, Batavia) en een zus Ernestine.

Ferdinand was scout bij de J.B. van Heutzgroep in Soekaboemi, de groep waar ook Peter Leembruggen lid van was. De troep had vier patrouilles: De Uilen met PL Frans Pottger, Herten met PL Jurry Peters, Raven met PL Anton Raven en Katten met PL Peter Leembruggen.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het een burgermannenkamp.

Ferdinand is nooit getrouwd en had geen kinderen.

Meer informatie

[gegevens over familie pöttger - genealogie - genealogie.startpagina.nl](#)

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001,
Peter van Leembruggen

[NAAM \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.