

Eugene Ferdinand Loriaux is geboren op 14 november 1914 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Jean François Loriaux en Johanna Scheffer. Hij was getrouwd met A.W. Schreiber.

Eugene was voor de oorlog actief bij Scouting. In 1940 was hij leider bij de katholieke groep 9 in Batavia, aangesloten bij de Katholieke Padvindere Bond in Batavia. De groep was verbonden met de Katholieke Jeugd Organisatie van de Theresiakerk.



Tijdens de Japanse inval woonde hij met zijn vrouw in Bandung. Hij werd door de Japanse bezetters als burger krijgsgevangen genomen.

Meer informatie

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[NL-NmKDC_AJAK_M_2_8_1_2.pdf \(ru.nl\)](#)

[Eugène Ferdinand Loriaux \(1915 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Eugène Ferdinand Loriaux \(1915-\) » Stamboom Boerstra »](#)

[Genealogy Online \(genealogieonline.nl\)](#)

[Eugene Ferdinand Loriaux \(locatie onbekend, 14 november](#)

[1915 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.