



Ernst Charles Schoonenberg Kegel is geboren op 9 augustus 1905 in Soerabaja, NOI.

In mei 1937 werd Ernst groepsvoorzitter en hopman van Groep 2 in Madioen, NOI.

Hij was opzichter opium en zoutregie en in 1941 werd hij overgeplaatst van Bengkalis naar Baqan-Siapiapi (Sumatra's Oost Kust).

Tijdens de Japanse bezetting was hij geïnterneerd in het mannenkamp Bangkinang. De plaats Bangkinang lag noord-noord-oost van Padang (op een afstand van ongeveer 250 km) aan de weg naar Pakan Baroe in de binnenlanden op ongeveer 65 km ten westen van Pakan Baroe (Midden-Sumatra). Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwenkamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwijderd; een kerkhof (de Koeboeran) lag halverwege beide kampen. De kampen lagen middenin rubberbossen. Het mannenkamp was ondergebracht op het terrein van een rubberfabriek en bestond uit droogloodsen, een walsenloods en andere gebouwen van de fabriek en ook enige nieuw gebouwde barakken van bamboe en atap; het kamp was omheind met een houten schutting en prikkeldraad.

Na de oorlog werkte hij als advocaat in Padang. Hij trouwde in 1945 met Wilhelmina Elisabeth Judell (Amsterdam. 11 november 1913). Zij had in het vrouwenkamp van Bangkinang geïnterneerd gezeten. In juli 1947 werd in Nederland van zoon Peter Paul geboren, die na 5 dagen overleed. Het stel is in 1947 gescheiden.

Ernst is overleden in 1979.

Meer informatie

[Mannen-Kampen-Padang-en-Bangkinang.pdf \(myindoworld.com\)](#)

[Bangkinang \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Overlijden Peter Paul Schoonenberg Kegel op 29 juli 1947 te Laren » Open Archieven](#)

[Registratie E.Ch. Schoonenberg Kegel \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Padang \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Padang \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad \(kb.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad mei 1937

[Alle resultaten voor Ernest Schoonenberg Kegel \(myheritage.nl\)](#)

[Wilhelmina Schoonenberg Kegel - Historische gegevens en stambomen - MyHeritage](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.