



Else Marie Maul is geboren op 12 juni 1913 in Batavia, NOI. Ze was de dochter van Willem Maul en Emma Maria Sachs. Ze had een aantal broers en zussen, waaronder Hans (16 september 1910, Batavia), Wim (24 augustus 1914, Batavia) en Huib (25 april 1920, Batavia).

Een deel van de familie was actief binnen Scouting. Else Maul was actief in het Meisjes Gilde. Ze sprak in 1932 bij het afscheid van monseigneur Goumans namens Scouting. Broer Hans was hopman van groep 8, Blauw, St. Tarcisius van de Katholieke Padvinders Bond in Bandung, verbonden aan de St. Petruskerk. Jan Daniel van Pelt (25 mei 1912) was vaandrig bij de Scouts. Hans nam in 1932 afscheid, omdat hij op 27 juli 1932 voor studie naar Nederland ging. Ook Jan Daniel stopte omdat hij voor studie naar Batavia ging. Broer Fritz en Wim waren ook actief binnen Scouting. In 1934 overleed Wim na een lang ziekbed. Hij werd in aanwezigheid van een groot aantal scouts begraven. Broer Huib ging naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang. Na terugkomst werd hij voortrekker van de Katholieke groep 8 in Batavia.

Monseigneur!
De meisjes en jongens, leidsters en leiders, deeltmakende van het Katholieke meisjes-gilde en den Katholieken Padvindersbond, ressorteerd onder Uwe parochie, hebben mij de zware maar vereerende taak opgedragen, U Monseigneur, uit aller naam eerbiedig hulde te betuigen bij Uw benoeming tot eersten Apostolisch Prefect van Bandoeng.

Else trouwde op 4 januari 1940 in Bandung met Mr. Jan Daniel van Pelt (25 mei 1912). Ze gingen wonen in Batavia.

Getrouwd:
Mr. J. D. van PELT
en
E. M. MAUL
Bandoeng, 4 Januari 1940
Adres: Bat.-C., Wilhelminalaan 7,

Else zat tijdens de oorlog onder andere geïnterneerd in kamp ADEK bij Batavia. Dit kamp was gelegen vlakbij de spoorlijn van het Koningsplein naar Meester Cornelis, even ten noorden van de Werkplaatsen van de Spoorwegen, tussen de van der Houtlaan en de Sluisweg. ADEK is de afkorting van Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor, het kantoor voor de werving van koelies voor de tabaksplantages in Deli. Het kamp was ondergebracht in de gezinsbarakken, omheind door prikkeldraad en gedek.

Haar man Jan Daniel werd tijdens de oorlog krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in Java Main Camp bij Batavia. Broer Huib werd in de oorlog krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java. Aan het eind van de oorlog kwam hij terecht in kamp Fukuoka 2B op het eiland Koyagi in Japan. Hans werd in de oorlog krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Uiteindelijk kwam hij op 4 december 1943 terecht in kamp Fukuoka 9B in Myata, Japan.

Na de oorlog emigreerde Else en haar man naar Australië. Ze is overleden op 31 augustus 1999 in Moruya, Australië.

Meer informatie

[Else Marie van Pelt \(Maul\) \(1913 - 1999\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De koerier » 26 jul 1932 - Art. 35 | Delpher](#)
[De koerier » 22 aug 1932 - Art. 13 | Delpher](#)
[De koerier » 12 sep 1932 - Art. 11 | Delpher](#)
[De koerier » 21 jul 1934 - Art. 41 | Delpher](#)
[De koerier » 23 jul 1934 - Art. 9 | Delpher](#)
[De koerier » 22 apr 1938 - Art. 13 | Delpher](#)
[De koerier » 04 jan 1940 - Art. 12 | Delpher](#)
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal](#)
[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)
[ADEK \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[Kampen in Japan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[Jamboree-jaarkrant | NIOD Bibliotheek \(worldcat.org\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.