



Anna Elisabeth (Els) van Eek (ook Eck) is geboren op 15 augustus 1908 in Batang, NOI. Ze was de dochter van Henriette Louise Hendrika Hooy en Cornelis van Eck (1875). Haar ouders zijn in 1906 getrouwd in Kalimati, waar haar vader werkte op de suikerfabriek. Ze had een broertje Cornelis (1914-1938).



Voor de oorlog is ze in Nederland actief binnen de het Nederlands Padvindsters Gilde (NPG). Ze is onder andere padvindster in Rijswijk. Haar padvindstersnaam is Vem. In 1932 organiseert ze kampen voor meiden die niet met de groep op kamp gaan en een jaar later wordt ze lid van de commissie wetsherziening van de NPG. Ze vertrekt op een gegeven moment naar Soerabaja, Nederlands Indië en woont daar in 1936. Ze is samen met Titi Klinkert actief als Guido bij groep 1 en 4 van het Meisjesgilde.

Van 18—28 Aug. is er nog gelegenheid om deel te nemen aan een kamp in Ommen voor padvindsters, wier groep niet gaat kampeeren. Aanvragen worden naar volgorde behandeld en moeten gericht worden aan Els van Eek, 466 Koningin Wilhelminalaan, Voorburg.

De trekkende vlag op reis naar Oost-Indië

Donderdag 28 Juli 1938 was voor onze Wereldvlag een belangrijke datum. Op dien dag n.l. is zij, na eerst, zooals jullie allen weten, na haar tocht door Nederland, naar Curaçao geweest te zijn, naar Oost-Indië vertrokken.

Om 3 uur werd de vlag door Veedim op het Hoofdkwartier overhandigd aan het vlagescorte van den Haag. Gezamenlijk gingen wij ten per auto naar het station H.S.M., waar zich, onder leiding van Hopvrouw Rita, 70 P.V.'s opgesteld hadden. Met de vlag voorop werd toen gemarcheerd naar de boottrein voor Indië. Na eenig zoeken vonden wij daar Guido Els van Eek, die vroeger in Rijswijk bij ons Gilde was en nu in Soerabaja leidster is, en die onze vlag mee naar Indië nemen zou.

De Padvindsters stelden zich in hoefijzervorm op, het escorte in 't midden, met Veedim, Mevrouw Osinga, de secretaresse van de afd. den Haag, sprak nu Guido van Eek toe, en wees op de betekenis van de Trekkende Vlag, de zusterschap van alle Padvindsters, een betekenis, die in Indië, dat steeds zoo nauw zich verbonden voelt met Holland, nog extra gevoeld zal worden.

Hierna werd de vlag met de oorkonde overhandigd, en werd gesloten met het lied, waarmee de vlag in alle afdelingen is ontvangen, en weggegaan, het „Hoort, zegt het voort.”

Veedim sprak daarna nog de wensch uit, dat door heel Indië de vlag zal wapperen en vreugde brengen, zooals zij het in Holland deed.

Hierna werd de vlag door allen naar de coupé gebracht, waar zij, verpakt in haar hoes, haar laatste groote reis begon.

In 1938 is ze in Nederland. Als ze teruggaat naar Indië neemt ze de Trekkende Vlag mee. De vlag werd op 6 augustus 1937 door Lady Baden Powell op de Jamboree in Vogelenzang overhandigd aan de afdeling uit Vlissingen, die voorgesteld had om een padvindstersvlag door heel Nederland te laten trekken. Nadat de vlag 83 plaatsen in Nederland had aangedaan, ging ze naar West-Indië en kwam weer in Nederland terug waar ze aan Guido Els van Eek uit Soerabaja werd meegegeven voor een tocht door Nederlands-Indië. Op zaterdag 10 september 1938 werd de vlag, vergezeld van een oorkonde in een keurige gebrandschilderde doos met padvindstersceremonie in Malang

officieel aan de Hoofdcommissaresse van het Meisjes Gilde in Nederlands-Indië uitgereikt. Hierna ging de vlag via Batoe en Djember naar Soerabaja.

Tijdens de oorlog wordt Els geïnterneerd, onder ander in kamp Banjoebiroe 10.

De plaats Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Dit kamp was ondergebracht in de Gevangenis, iets ten oosten van de plaats zelf.



Ze komt in 1946 terug naar Nederland maar vertrekt later weer naar Nederlands-Indië en trouwt in 1948 in Batavia met Willem (Wim)

Hendrik Gout. Samen keren ze terug en wonen in 1950 op de Maliebaan 54 in Utrecht. Els wordt in dat jaar benoemd als lid van de kampeercommissie bij het NPG.

Getrouwd:-

A. E. van **Eek** en W. H. Gout, Kapitein der Genie, Batavia, 16 Juni 1948, Komediebuurt 8.

Els is overleden op 27 april 1970 in Ugchelen. Haar man heeft het Fonds Els Gout-van Eek in het leven geroepen ter nagedachtenis aan zijn vrouw. Het Fonds Els Gout-van Eek is onderdeel van het Scouting Nederland Fonds en bedoeld om internationale uitwisseling van scouts in de leeftijd van 14 tot 25 jaar te bevorderen.



Meer informatie

[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](http://Banjoebiroe_10(japanseburgerkampen.nl))

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 21, 1950, no 12, 1950 » 1950-12 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 19, 1948, no 7-8, 1948 » 1948-07 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 12, 1946 » 1946-10 - Pag. 15 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 7, 1933-1934, no 5, 1933 » 1933-06 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 6, 1932, no 5, 1932 » 1932-06 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Ugchelen - Begraafplaats Heidehof - Anna-Elisabeth-van-Eek-1 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Documents of Anna Elizabeth Gout, van \(born Eek\)](#)

[Anna Eek - Historische gegevens en stambomen - MyHeritage](#)

[De padvindster, jrg 11, 1936, no 5, 15-05-1936 » 15 mei 1936 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Subsidies & fondsen - Scouting](#)

[De padvindster, jrg 13, 1938, no. 8, 15-08-1938 » 15 aug 1938 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De locomotief » 17 aug 1908 - Art. 98 | Delpher](#)

[Henriette Louisa Hendrika "Louise Henriette" Hooij \(1882-????\) » Stambomen Droste, Casand en Boogaart » Genealogie Online](#)

Het hele verhaal van de trekkende vlag is te lezen bij het Scouting Museum in Baarn:

[Documentatie - Nationaal Scouting Museum](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.