

Elisabeth Molendijk- Lobbezoo



Elisabeth Jacoba Lobbezoo is geboren op 1 september 1910 in Princenhage. Ze was de dochter van Adriaan Lobbezoo en Maatje Reijnhout. Ze had een broertje Jan (1912).



In Breda was ze padvindster. Ze trouwde op 29 mei 1935 in Breda met de handschoen met Frederikus Johannes Molendijk (1900). Haar man was ambtenaar bij de PTT in Nederlands-Indië. Hij werd in 1935 benoemd tot controleur 2^e klas bij de PTT dienst in Medan. In 1937 werd hun zoon Frits Jan geboren.

Elisabeth werd assistent districtscommissaresse in Medan. Ze was in mei 1938 onder andere aanwezig bij de opening van het clubhuis van groep 3 van het Meisjesgilde. Op 7 februari 1939 stonden alle padvindstersgroepen opgesteld op het terrein aan de Poloniaweg, in afwachting van de Trekkende Vlag, die door het vlagescorte van het huis van de voorzitter werd gebracht. De dag ervoor was de vlag van Kota Radja naar Belawan gebracht en door voorzitter Mevr. Messeling met drie padvindsters van groep 2, 4 en 5 met de auto naar Medan gebracht. Hoppie de Kat nam de oorkonde die bij de vlag hoorde in ontvangst. Hoppie Aarsse hernieuwde met de aanwezige kabouters en padvindster de



belofte. Districtscommissaresse Molendijk was bij het ontvangst aanwezig. De vlag werd op 6 augustus 1937 door Lady Baden Powell op de Jamboree in Vogelenzang overhandigd aan de afdeling uit Vlissingen, die voorgesteld had om een padvindstersvlag door heel Nederland te laten trekken. Nadat de vlag 83 plaatsen in Nederland had aangedaan, ging ze naar West-Indië en kwam weer in Nederland terug waar ze aan Guido Els van Eek uit Soerabaja werd meegegeven voor een tocht door Nederlands-Indië. Op zaterdag 10 september 1938 werd de vlag, vergezeld van een oorkonde in een keurige gebrandschilderde doos met padvindstersceremonie in Malang officieel aan de Hoofdcommissaresse van het Meisjes Gilde in Nederlands-Indië uitgereikt. Na Medan ging de vlag naar Singapore.

In december 1939 werd haar man overgeplaatst naar Tandjong Priok en verhuisde het gezin.

Tijdens de oorlog kwam ze terecht in kamp Tjideng in Batavia. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

Na de oorlog ging ze met de Sommelsdijk op 26 juni 1946 vanuit Batavia naar Rotterdam.
In 1961 woonde ze met haar man in Wouw.

Meer informatie

www.wiewaswie.nl

[Genealogische bronnen huwelijk](#)

[Genealogische bronnen geboorte](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[De Sumatra post » 31 mei 1935 - Art. 106 | Delpher](#)

[Deli courant » 25 mei 1938 - Art. 9 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 06 feb 1937 - Art. 121 | Delpher](#)

[Tjideng](#)

[Tjideng namenlijst](#)

[De Gooi- en Eemlander » 02 jan 1961 - Art. 116 | Delpher](#)

[Molendijk-Lobbezoo - Ons Land](#)

Het hele verhaal van de trekkende vlag is te lezen bij het Scouting Museum in Baarn:

[Documentatie - Nationaal Scouting Museum](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.