

ook leiding gaven, vormden samen de Prins Bernhard Stam. Sassoon was welp van één van de nesten in de welpenhorde. Jan Roos was daar Gids en Henk Winters helper.

Het kamp werd opgeheven op 30 augustus 1945. De bewoners van huisje 41b bedankten bij het opheffen van het kamp kampleider Schotel.

Meer informatie

[Inside Indonesia](#)

[Selamat Sjabbat: het vergeten verhaal van de Indische Joden \(historischnieuwsblad.nl\)](#)

[Baros 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945 - Dick van Engelenburg | gedrukt boek |](#)

[Bibliotheek.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.