



Dirk Johannes Schaap is geboren 1 oktober 1905 in Hof van Delft. Hij was de zoon van Jakob Dirk Schaap en Maria Braat.

Dirk ging werktuigbouwkunde studeren aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij kreeg een jaar uitstel voor het vervullen van zijn dienstplicht. Hij volgde een opleiding tot reserve officier bij de SROOA in Utrecht en zwaaide in januari 1929 af als reserve tweede luitenant. In 1928 was hij vaandrig (scoutsleiding) van troep 3 De Jonge Verkenners in Den Haag.

Hij trouwde op 30 april 1930 in Haarlem met Johanna Margaretha Kuiler (1905-1998).

Na zijn studie vertrok hij als ingenieur naar Nederlands Indië en woonde aan de Goebeng Boulevard in Soerabaja. Hij werkte voor Machinefabriek Braat NV. opgericht in 1901 door de Nederlandse industrieel B. Braat Jnz. Het bedrijf was gespecialiseerd in de productie van machines voor de thee- en suikerindustrie, maar vervaardigde ook scheepsmotoren en oorlogsmaterieel. Ze kregen in Soerabaja twee zoons.

Dirk was districtscommissaris (DC) van het district Soerabaja van de NIPV. In 1941 vond in op het terrein van de Julianagroep van het meisjesgilde aan de Sumatrastraat in Soerabaja een herdenkingsbijeenkomst voor Baden Powell plaats, die begin januari in Kenia overleed. Meer dan 1000 scouts en padvindsters waren aanwezig. De districtscommissarissen Hopman Dirk Schaap en Leto Engles leidden de bijeenkomst. Mej. Siedenburg, hoofdcommissaresse van het meisjesgilde in Malang opende de bijeenkomst. Er werd een initiatief gestart om ook oud scouts te verenigen. Opgave daarvoor kon bij DC Schaap.

Tijdens de oorlog was hij geïnterneerd in het kamp 15e Bataljon, voorheen de kazerne van het 15e Bataljon. Deze lag in het centrum van Bandung. Het was een verzamelpunt van veel jongens uit Java en hier startte hopman Schaap, samen met schipper Spleet en Hopman Harry (broeder Libanius) met Scoutingactiviteiten die tot het eind van de oorlog voortduurden.

Scouting kwam goed op gang toen er uit het naburige vrouwenkamp ca. 800 jongens van 12-14 jaar kwamen. Hopman Schaap kreeg er 70 van. De staf bestond uit: Hopman Schaap, Schipper Spleet, Akela Kiela en 6 voortrekkers waaronder Bob van der Bie. *Bob schreef: "Wil je wel geloven dat die tijd de beste van ons hele kamp was ? De zaal waarin wij lagen werd een schip (De Goede Hoop). Spleet de schipper, Kiela de stuurman en hopman Schaap bleef...Hop. Maar dat was dan ook wel zo'n enorme hoge rang !. Wij, de 6 voortrekkers, werden de jonkers, elk ingedeeld bij een bak van 10, die echter zijn eigen bakmeester had. Alles ging op zijn "scheeps" (dit omdat de padvinderij door de Nip streng verboden was). En ik moet zeggen dat alles op zijn betoel-betoel op zijn ouderwets goed ging. Echt goed. Met een grijnzende Hopman Schaap steeds op de achtergrond. Het was een tijd om nooit te vergeten, met les, bokswedstrijden, sport, kampvuur en avondjes."*

Bij de bevrijding van het kamp werd de vlaggenparade afgenomen. Op 31 augustus hesen Flip Marks als loods en Jaap Hendriks als voortrekker de vlag.

Op 12 januari 1946 werd er een padvinderversgadering gehouden, waarin besloten werd om in verschillende wijken en kampen van Batavia met Scouting te starten. Hierbij werd ook stilgestaan bij de staat van Scouting op Java en de districtscommissarissen die overleden waren. Het is tijdens de vergadering nog niet duidelijk waar de DC van Soerabaja (Dirk Schaap) op dat moment verblijft, vermoedelijk is dat Bandung.

Na de oorlog werd Dirk directeur bij Machinefabriek Braat NV. In 1955 kreeg hij een koninklijke onderscheiding en werd officier in de orde van Oranje Nassau. Het gezin keerde weer terug naar Nederland.

Dirk is overleden op 11 mei 1994 in Pijnacker en werd begraven in Nunspeet.



Meer informatie

[Geboorte Dirk Johannes Schaap op 1 oktober 1905 te Hof van Delft » Open Archieven](#)
[Inschrijving Bernardus Jacobus Schaufele & Gerardus Jacobus van Schaik & Gerrit Rijnsburger & Wilhelmus Antonius Cornelia Ruijter & Dirk Johannes Schaap & Thomas Rijnja in 1925 » Open Archieven](#)

[Huwelijk Dirk Johannes Schaap & Jakob Dirk Schaap & Maria Braat & Johanna Margaretha Kuiler & Anthonie Kuiler & Evertje Anna Rutgers op 3 april 1930 te Haarlem » Open Archieven](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 23 sep 1931 - Art. 41 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 24 aug 1934 - Art. 91 | Delpher](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Archieven.nl - 5432 Documentatie en administratie van D.J. Schaap betreffende de p... \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[De bewogen geschiedenis van Braat NV | Java Post](#)

[Koninklijke onderscheiding - Nationaal Archief](#)

[Telefoongids Soerabaja \(1937\) bron: Indische Genealogische Vereniging \(beschikbaar gesteld door L.M. Janssen - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)

[Nunspeet - Begraafplaats Oost Nunspeet - Dirk-Johannes-Schaa \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Dirk Johannes Schaap \(1905-\) » Genealogie Dentz » Genealogie Online](#)

[Het Parool » 29 apr 1955 - Art. 201 | Delpher](#)

[De Indische courant » 23 okt 1939 - Art. 64 | Delpher](#)

[De Indische courant » 13 jan 1941 - Art. 51 | Delpher](#)

Het Leidersblad, maart 1928

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

Weest paraat januari 1946

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.