

Dirk Ronchetti



Dirk Karel Ronchetti is geboren op 11 juli 1915 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Karel Joseph Petrus Ronchetti en Maria Leyen. Hij had een drie jaar jongere broer Karel.

Dirk was voor de oorlog actief bij Scouting. In 1940 werd hij vaandrig (scoutsleider) bij groep 7 van de Katholieke Padvinders Bond in Batavia. Zijn groep was verbonden aan de Katholieke Jeugd Organisatie bij Batavia Kathedraal.

Tijdens de mobilisatie was hij Milicien bij de Militair Geneeskundige Dienst. Hij werd krijgsgevangen genomen en kwam terecht in verschillende kampen op Java. Hij maakte de bevrijding mee in kamp LOG Bandung en vertrok daar op 31 oktober 1945.

Zijn broer Karel Joseph Petrus was 4e Machinist bij de Rotterdam Lloyd. Hij werd ook krijgsgevangen genomen en was Nederlandse krijgsgevangene zonder militaire rang. Hij was aan boord van het Japanse vrachtschip Junyo Maru toen deze op 18 september 1944 werd getorpedeerd door de Britse onderzeeboot HMS Tradewind met ongeveer 5600 doden als gevolg.

Meer informatie

- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [LOG Bandoeng.htm](#)
- [0 \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [NL-NmKDC_AJAK_M 2 8 1_2.pdf \(ru.nl\)](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

収容所 Camp	爪哇 Batavia	番号 No.	爪本 10797
姓名 Name	Ronchetti, Dirk Karel	生年月日 Date of Birth	1915-7-11
国籍 Nationality	蘭 Dutch	所属部隊 Unit	No. 150215 Militair Geneeskundige Dienst
階級身分 Rank	Milicien 陸軍衛生隊員 (陸軍)	捕獲場所 Place of Capture	爪哇
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	捕獲年月日 Date of Capture	昭和17年3月7日
父ノ名 Father's Name	X. J. P. Ronchetti	母ノ名 Mother's Name	M. Leyen
本籍地 Place of Origin	Batavia, C. ScotWeg. 15, Plat. 15.	職業 Occupation	衛生隊員
運送先 Destination of Report	Batavia, C. ScotWeg. 15, Plat. 15.	特記事項 Remark	33385

補註欄 Other Information

昭和17年10月5日 聯合國軍に引渡された

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.