



Johannes Arie (Dick) Groen is geboren op 6 mei 1916 in Rotterdam. Hij was de zoon van Arie Hermanus Groen en Barbera Baars. Hij werkte bij een handelsbedrijf. Hij vertrok naar Nederlands Indië en op 28 april 1939 reist zijn verloofde Elisabeth (Bep) Lengkeek hem achterna. Ze kregen een dochttertje die geboren werd toen hij al gevangen genomen was.

In 1937 was hij assistent verkennerleider bij groep 6 in Semarang.

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de artillerie. Tijdens de Japanse bezetting was hij op 8 maart 1943 krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kampen op Java.

Op 10 mei 1943 werd hij samen met 1400 andere Nederlandse krijgsgevangenen verplaatst naar Kamp Maoemere. Maoemere lag op het oostelijk deel van Flores aan de noordkust. Rondom Maoemere bevonden zich drie kampen (later nog een vierde, het schuilkamp). De kampen waren ondergebracht in zelf gemaakte barakken (van bamboe en atap), omgeven door prikkeldraad. Het Blomkamp bevond zich op 4 km ten oosten van Maoemere; het was een werkkamp.



Hij overleed op 15 juli 1943 in dit krijgsgevangenkamp aan de gevolgen van dysenterie nadat hij op 26 juni ziek geworden was. Hij werd begraven op het militair kerkhof te Maumere en later herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta. Zijn vrouw en dochter zaten geïnterneerd in Kamp Tjideng waarover zijn vrouw een boek schreef; *De hel van Tjideng*.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad mei 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Groen \(グルーン\) | Nationaal Archief](#)

[Johannes Arie Groen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[bol.com | De hel van Tjideng \(ebook\), Elise Lengkeek | 9789049952211 | Boeken Maoemere \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Geboorte Johannes Arie Groen op 6 mei 1916 te Rotterdam » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.