

Cornelis Pieter Bernardus Vis Dieperink is geboren op 19 september 1900 in Velsen. Hij is op 22 mei 1924 in Utrecht getrouwd met Bertha Wagenaar. Ze vertrokken hierna naar Nederlands Indië waar twee kinderen geboren werden. Cornelis werkte op het postkantoor en was aan het begin van de oorlog hoofd van het postkantoor.

Hij was hopman bij groep 9 in Bandung waar hij stopte in 1937. Ze gingen met verlof naar Nederland en keerden op 12 januari 1938 met de MS Sibajak van Rotterdam naar Batavia terug. Hij werd tewerk gesteld in Medan, waar hij weer hopman werd, dit keer van groep 6. In oktober 1941 moest hij ook daar afscheid nemen doordat hij vertrok naar Madioen. Dhr. Kreeftenberg volgt hem als hopman op.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> Bataljon en hij overleefde de oorlog.

Cornelis is overleden op 5 augustus 1978 in Den Haag. Hij werd gecremeerd.

## Meer informatie

[De Indische mercur; orgaan gewijd aan den uitvoerhandel, jrg 61, 1938, no 3, 19-01-1938 » 19 jan 1938 - Pag. 14 | Delpher Registratie C.P.B. Vis Dieperink op 19 september 1900 » Open Archieven](#)

Het Indisch Leidersblad juli 1937

[Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië - Dutch East Indies - Google Boeken Zuidhollandsch Dagblad | 7 juli 1944 | pagina 2 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Persoonskaart Bertha Wagenaar. Verwant met Wagenr Wissing Mantz Brink Klaveren Dieperink | stamboomdatabase @pondes.nl](#)

[De Sumatra post » 07 okt 1941 - Art. 22 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 08 aug 1978 - Art. 177 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.