

Cornelis Woutherus Schüller werd op 1 december 1901 geboren in Den Haag. Hij trouwde in 1922 in Rotterdam met Hendrina van Rijn (9 juli 1902, Rotterdam). Ze hadden een dochter Lies (1929). Hij begon zijn Indische loopbaan in 1922 als administratief ambtenaar in de residentie Zuideren Oosterafdeling van Borneo. Hij werd tewerkgesteld in diverse plaatsen in Nederlands Indië. In verband met de voorbereiding van de staatsmobilisatie werd hij in 1938 tijdelijk aangesteld bij het departement van Economische Zaken.



Hij was hopman voor de oorlog in Batavia. Zijn naam komt voor in een brief die Joop Blinkert na de oorlog van zijn scoutingvriend Guus ontvangt. Guus noemt hierin Scoutingvrienden en -leiders uit onder andere Batavia.

Hij zat geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Hij was daar verpleger in de ziekenboeg. Hij maakte in 1944-1945 een plattegrond in potlood van het interneringskamp Tjimahi IV t/m IX. Op het plattegrond zijn o.a. de barakken met hun verschillende functies, namen van geïnterneerden en in Romeinse cijfers de verdeling van het kamp weergegeven. Blok IX is het ziekenblok, verplegers waren onder meer gehuisvest in onderofficieren woningen nr. 22 en 23, laboratorium, polikliniek(en) en zieken in de huisjes met een rood kruis gemerkt.



Hij maakte in 1944 een uit hout gesneden schildje met daarop ingebrand tien namen van verplegers en ander ziekenhuispersoneel (Engelsen, een Zuid-Afrikaan, een Surinamer en Nederlanders).

Na de Tweede Wereldoorlog werd Schüller in november 1945 benoemd tot president van de Temporaire Krijgsraad te Koepang. Hierna volgde de aanstelling van (assistent) resident in diverse plekken. Hij is overleden in 1989.

Meer informatie

[Gezinsblad van Cornelis Woutherus Schüller / Hendrina van Rijn \(F495982\) getr. 19 okt 1922 : Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930 \(voorouder.nl\)](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 15 jun 1929 - Art. 103 | Delpher](#)
[KITLV A187 - V.l.n.r.: C.W. Schüller, Liesje Schüller, G.L. Tichelman, mevrouw Schüller, mevrouw Tichelman, Mieke Schüller en D.C. Hage in een tuin te Barabai | Digital Collections \(leidenuniv.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Tjimahi IV t/m IX - Het Geheugen \(delpher.nl\)](http://delpher.nl)

[We are ten - Het Geheugen \(delpher.nl\)](http://delpher.nl)

[2.21.275 Inventaris van het archief van C.W. Schüller \[levensjaren 1901-1989\], \(1847\) 1945-1950 | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.