

Cornelis Adriaan Kramers is geboren op 23 februari 1897 in Rotterdam. Hij was de zoon van Hendrik Kramers en Jeanne Susanne Breukelman. Hij had vier broers.

Op 23 april 1918 werd groep 10 de Kralingsche Troep opgericht in Rotterdam. De groep droeg een oranje das. Hij was in Rotterdam waarschijnlijk al actief bij Scouting. In 1921 was hij vaandrig (scoutsleiding) bij groep 10.

Hij ging studeren voor scheikundig ingenieur aan de Technische Hoogeschool in Delft. In februari 1918 vestigde hij zich in Delft. Op 8 november 1915 werd in Delft de Delftsche Studentenclub van Oud-Padvinders opgericht. Deze groep bleef actief tot 1920 en Cornelis sloot zich hierbij aan. Hij onderbrak zijn studie, want hij werd in 1918 aspirant kornet aan de school voor verloffofficiëren in Ede en kwam één keer in de twee weken naar de bijeenkomsten van de studentenclub. In november 1920 werd hij benoemd tot reserve tweede luitenant bij het derde regiment veldartillerie. Later rondde hij zijn studie succesvol af en in 1925 studeerde hij af als scheikundig ingenieur. Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders. Cornelis was in het jaar 1920-1921 nog lid van de stam. In juni slaagde hij voor het propaedeutisch examen voor scheikundig ingenieur.



In augustus 1928 verhuisde ir. Kramers naar Bandung in Nederlands-Indië. Hij werd natuurwetenschappelijk technisch ambtenaar bij de Dienst der Volksgezondheid. Hij speelde in Bandung ook in een muzikensemble en speelde alt viool.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in het burger interneringskamp 4^e en 9^e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4^e en 9^e Bataljon en was eerst een krijgsgevangenkamp. Pas eind januari 1944 werd het een burgermannenkamp.

Na de bevrijding ging hij naar Australië, mogelijk om te herstellen. Op 26 augustus 1946 ging hij vanuit Sydney met de Tasman terug naar Batavia.

Hij trouwde in augustus 1950 met Paula von Fuchs (1901). Zij was eerder in 1924 getrouwd met J.W. Weyer. Hij overleed op 21 januari 1953 in Bandung en staat bij de oorlogsgravenstichting geregistreerd als slachtoffer van de oorlog, mogelijk omdat hij stierf als gevolg van de ontberingen tijdens zijn gevangenschap. Zijn vrouw emigreerde uiteindelijk naar Australië.



Meer informatie

[Cornelis Adriaan KRAMERS : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[Delftsche courant » 27 feb 1918 - Art. 13 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 19 jun 1918 - Art. 76 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 27 nov 1920 - Art. 12 | Delpher](#)

[De Nederlander » 16 sep 1925 - Art. 15 | Delpher](#)

[De koerier » 16 jun 1928 - Art. 2 | Delpher](#)

[De Indische courant » 27 aug 1928 - Art. 188 | Delpher](#)

[De koerier » 16 jun 1934 - Art. 9 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode » 25 aug 1950 - Art. 35 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode » 29 jan 1953 - Art. 88 | Delpher](#)

[Cornelis Adriaan Kramers \(Rotterdam, 23 februari 1897 - Bandoeng, 21 januari 1953\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Cornelis Adriaan Kramers | Oorlogsgravenstichting](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

Ledenlijst Delftsche Studenten Club van Oud Padvinder (1918).

[Namen Tjimahi](#)

[C.A. Kramers - Ons Land](#)

[Kramers - Ons Land](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 26, 27-08-1921 » 27 aug 1921 - Pag. 1 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.