



Cornelie Catharine Elise Flora Joseph is geboren op 25 november 1900 in Oudewater. Haar ouders waren Johannes Cornelis Joseph en Marie Josephine Emilie Clara Steijns. Ze was een tweelingzus van Catharine Joséphine Johanna. Ze hadden een jonger broertje, Florentius Marinus Joseph (1903, Oudewater).

Ze vertrok, net als haar tweelingzus, naar Nederlands Indië. Daar werd ze in 1924 onderwijzeres in Soerabaja en in 1927 in Probolingo. Een jaar later werd ze in Kediri onderwijzeres aan de MULO.

Cornelia was actief binnen Scouting, onder andere als Oehoe en Hoppie bij het meisjesgilde in Kediri. Ook haar tweelingzus was actief binnen het Gilde, als Guido bij de padvindsters en pioniers in Soekaboemi. Cornelia nam in januari 1934 afscheid van haar kabouters en padvindsters omdat ze naar Ambonia vertrok waar ze ook onderwijzeres aan de MULO werd. Bij haar afscheid installeerde ze nog een aantal kabouters. De jongedame Kerkkamp van Margoemoeli volgde haar op als kabouterleidster en mevrouw van der Capellen als leidster bij de padvindsters. Ze kreeg van mw. Eyken een aantal cadeautjes namens de kinderen aangeboden. In juli 1935 keerde ze weer terug naar Kediri om weer aan de MULO les te geven. In september 1937 namen de kabouters een nieuw gebouw in gebruik in Madjenang. Oehoe Joseph heeft bij de realisatie een grote rol gespeeld. Tegelijkertijd werden een aantal nieuwe kabouters geïnstalleerd. Eind december vertrekt ze met Europees verlof naar Nederland. Beppie Landmeter neemt haar rol als Oehoe over. Na terugkeer in Nederlands Indië ging ze werken in Malang. Vanaf juli 1940 woonde Cornelia in Solo. Oehoe Joseph was vanaf in ieder geval 1934 ook Hoofdkwartierscommissaresse voor de Kabouters bij het Meisjesgilde. Als Oehoe schreef ze veel artikelen in Het Kabouterblad.



Tijdens de Japanse bezetting was ze geïnterneerd in Kamp Ambarawa 9. Kamp Ambarawa 9 was ondergebracht in de school en het internaat van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen aan de westzijde van Ambarawa. Het kamp was tot 4 mei 1945 een "gewoon" vrouwenkamp en werd na 1 juli 1945 een werkkamp. Oehoe Joseph hield zich hier bezig met jeugdwerk. De padvindsters hadden vier patrouilles; de zonnebloemen, klapprozen, maartviolen en de rozen. Sonja Paardekoper schrijft een dagboek over haar oorlogstijd en vermeldt een aantal keer dat ze deelnam aan padvindstersactiviteiten in het kamp.

Ze overleefde de oorlog. Op 13 februari 1946 werd in Batavia een vergadering van padvindersleiders gehouden waarbij een oproep gedaan werd aan (oud) padvindsters om zich te melden. Afgesproken werd dat alle leidsters van de meisjestak onder leiding van Oehoe Joseph komen te staan.

Hierna ging ze naar Nederland waar ze ook weer actief werd voor kabouters als trainster. In november 1946 woonde ze in Hilversum en werd lid van de 'Uilen commissie' van het NPG. Haar padvindstersnaam is Vehba. Ze gaat in juni 1947 weer terug naar Nederlands Indië.

OEHOE JOSEPH die ons dit jaar heeft geholpen als kabouterleidstertrainer gaat weer terug naar Indië. Wij hebben het erg prettig gevonden, dat zij zich dit afgelopen jaar heeft willen beschikbaar stellen voor ons kabouterwerk en wensen haar het allerbeste toe in het warme land, waar weer zo heel erg veel zal zijn op te bouwen. Toen zij hier kwam verleden jaar kenden maar enkelen haar uit haar vorige verlof, maar nu is zij lang geen onbekende meer in de kabouterwereld. Misschien dat er nu hierdoor een hechtere band zal groeien tussen de Uilen hier en Overzee. Moge dit zo zijn tot heil van ons land en ons Gilde. Hartelijk dank voor de energie aan het Gilde gegeven, goede reis en weer tot ziens over enige jaren!
Namens heel veel Uilen. YKSI

Meer informatie

[Geboorte Cornelie Catharine Elise Flora Joseph op 25 november 1900 te Oudewater, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Geboorte Florentius Marinus Joseph op 13 augustus 1903 te Oudewater, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[De Indische courant » 12 jan 1934 - Art. 262 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 feb 1937 - Art. 235 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 11 sep 1937 - Art. 182 | Delpher](#)

[De Indische courant » 11 sep 1937 - Art. 291 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 12 okt 1937 - Art. 181 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 26 sep 1938 - Art. 245 | Delpher](#)

Het Indische Leidersblad, 1937

Het Kabouterblad

[Ambarawa 9 \(schrift Mw de Bree\) \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Ambarawa 9 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 11, 1946 » 1946-09 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 17, 1946, no 13, 1946 » 1946-11 - Pag. 4 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no 6, 1947 » 1947-06 - Pag. 2 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.