

Albert Coenraad (Coentje) van der Gugten is geboren op 28 november 1931 in Bandung. Zijn ouders waren Hendrik Willem van der Gugten en Henriette Elisabeth Kammeraat (19 november 1903). Hij had een broer Cornelis Hendrik (3 mei 1930) en een zus Alida (Lilly) Christine Henriette (6 juli 1933) en R.J.G. (25 januari 1940).

Zijn vader was in 1934 hopman bij groep 13, de Oranje troep, in Bandung. In 1937 werd hij assistent districtscommissaris Voortrekkers in district Priangan, Provinciaal commissaris en later Hoofdcommissaris bij de Nederlands Indische Padvinders Vereniging. Coen was welp. De familie was bevriend met Jan en Corrie Wijna. In het plakboek van Akela Wijna over de periode 1938-1941 over Padvinderij en Gilwell-kampen komt Coen voor. Hij was ook aanwezig bij het huwelijk van Baloe Nel Arnhold. Corrie en Nel waren welpenleiding bij groep 4 in Djokjakarta.

Tijdens de bezetting door de Japanners zaten moeder Henriette en zus Lilly in Kamp Ambarawa 9. Op 3 mei 1945 gaan ze naar kamp Banjoebiroe 10 en van daar op 21 oktober 1945 naar Magelang. Broer Cornelis zat in kamp Baros 6. Zijn vader wordt als krijgsgevangene geïnterneerd. Hij zit eerst op Java en is daar oubaas van de ondergrondse Kale Koppen Stam. Tijdens het transport naar Birma krijgt hij dysenterie en overlijdt in de Gevangenis in Rangoon, Birma.

Coen trouwt in Nederland met Karelina Aletta Breebaart. In 1951 wordt hij verkennerleider bij groep 9 in Den Haag. Zijn zus wordt daar welpenleidster. Later verhuist Coen naar Bennekom. Daar overlijdt hij op 4 januari 2020.

Meer informatie

[Ambarawa 9 \(schrift Mw de Bree\) \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Rangoon \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Moesson | 15 februari 1981 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 maart 1981 | pagina 14 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\) \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 7, 1951 » 1951-04 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 12, 1951 » 1951-09 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Koen van der Gugten † 04-01-2020 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.