



Christoffel Willem Louis Schell is geboren in Soerabaja op 9 november 1895. Hij was de zoon van Willem Frederik Schell en Catharina Bernardine van Blommestein. Hij was getrouwd met Hendrika Catharina Gossow op 6 maart 1919 in Den Haag. Hij scheidde van zijn eerste vrouw en hertrouwde in 1933 met Evelina Amalia Lammers.

Hij werkte bij de Post, Telegraaf en Telefoondienst (PTT) in Nederlands Indië en was in 1936 hoofdcontroleur bij de PTT in Bandung.

In 1934 was hij ook Hoofdkwartierscommissaris voor Radio bij de NIPV.

Aan het eind van de oorlog was hij geïnterneerd in kamp Baros 6 in Tjimahi. Het kampement Baros 6 was ook bekend als het Depot Mobiele Artillerie. Het kamp lag ten zuiden van de spoorlijn aan de Barosweg en de Willemstraat nabij de kampong Baros (Baros, Sukabumi). Het kamp bestond uit 80 woonhuizen en instantiegebouwen op een militair kampement. Het was omheind door prikkeldraad. Het kamp fungeerde achtereenvolgens als krijgsgevangenenkamp (maart 1942 -juli 1942), vrouwenkamp (december 1942 - augustus 1944), jongenskamp (juli 1944 - april 1945) en jongenskamp plus centraal kampziekenhuis (april - augustus 1945).

Christoffel overleefde de oorlog. Hij vertrok met de Oranje vertrokken op 28 januari 1947 vanuit Tandjong Priok en kwam op 15 februari aan in Amsterdam. Hij is overleden op 26 september 1966 in Malaga, Spanje.

Meer informatie

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Christoffel Willem Louis Schell : Family tree by Betsy BAJETTO \(betsybajetto\) - Geneanet](#)

[Christoffel Willem Louis Schell \(1895-?????\) » Stamboom Bajetto en Jeronimus » Genealogy Online \(genealogieonline.nl\)](#)

[Christoffel Willem Louis Schell 1895-1966 - Ancestry®](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Christoffel Willem Louis Schell - Ons Land](#)

[Baros 6 - Wikipedia](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[De Indische courant » 09 jul 1930 - Art. 132 | Delpher](#)

[Deli courant » 11 jun 1936 - Art. 53 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.