

Casparus ten Bosch is geboren op 3 januari 1877 in Utrecht. Hij was de zoon van Abraham ten Bosch en Maria Frederica Helena Antoinette Bosscher. Hij trouwde op 5 april 1911 in Batavia met Maria Elisabeth Claus.

Hij studeerde medicijnen en werd arts. In 1903 werd hij officier der gezondheid en uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij werd geplaatst op diverse plaatsen op Sumatra en Java. In oktober 1923 hertrouwde hij met Rosalie Walson van Rhoon (1902).

Hij was in 1931 voorzitter van de afdeling Semarang van de NIPV.

Tijdens de oorlog werd hij onder andere geïnterneerd in het burgerkamp Ambarawa 7. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp bestond uit barakken van het (afgekeurde) kampement in Ambarawa, direct ten noordwesten van Fort Willem I. Casparus is in dit kamp overleden op 29 juli 1945 en werd uiteindelijk begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo.



Meer informatie

[Semarang Archief - Telefoongids Semarang: Vac-Vos](#)

[Casparus ten Bosch | Oorlogsgravenstichting](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 29 sep 1931 - Art. 29 | Delpher](#)

[Registratie Casparus ten Bosch \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)

[Geboorte Casparus ten Bosch op 3 januari 1877 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Ambarawa 7](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.