



Robert (Bob) Wally is geboren op 25 juni 1925 in Tandjong Moerara Enim, NOI. Hij was de zoon van George Jan Wally (1895-1960) en Francisca Hermien Roelofsma (1903). Zijn ouders trouwden op 11 augustus 1922. Hij had een zusje D (1923). Zijn vader was mijnningenieur.

De Heer en Mevrouw
WALLY — Roelofsma
geven kennis van de geboorte
van hun zoon **Robert**. 11122
Tandjong Moerara Enim, 25 Juni '25.

Bob was in 1938 verkenners bij Groep 12 Oranje Blauw (Jong Holland) van de NIPV in Batavia. Kik Aalders was zijn hopman. De groep had ook een Zeeverkennergroep die iedere zaterdagmiddag samenkwam in Tandjong Priok, de haven van Batavia.

Tijdens de mobilisatie werd hij met zijn vader geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken hadden een cementen vloer en de meeste hadden geen ramen. Het kamp maakte een sinistere indruk: grauwe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting en werd daarom ook wel Bamboekamp genoemd.

Zijn moeder zat met zijn zusje begin 1945 in kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung.

Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 26 jun 1925 - Art. 22 | Delpher Registratie George Jan Wallij & Marie Francisca Hermien Roelofsma in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk George Jan Wally & Samuel Wally & Roelofje Hendriks & Marie Francisca Hermien Roelofsma & Derk Roelofsma & Francisca Mathilde Caroline van Swieten op 11 augustus 1922 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjihapit \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.