

Bertus Utermohlen



Bertus Theodorus Utermohlen is geboren op 8 februari 1915 in Boeloe Telang, Tandjong Poera, NOI. Zijn ouders waren August Willem Johannes Utermohlen en Marlia. Hij trouwde op 8 januari 1941 in Bandung met Alice Polack (9 September 1917, Meester Cornelis). Ze woonden in Bandung en hij was daar elektricien van beroep.

In januari 1937 werd hij groepsleider en hopman bij groep 28 in Batavia.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de vliegtuiggroep in Djokjakarta. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd.

Zijn vader overleed op 30 januari 1945 in kamp 15e Bataljon te Bandung.

Meer informatie

Het Indische Leidersblad januari 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Utermohlen | Nationaal Archief](#)

[Bertus Theodorus UTERMÖHLEN : Family tree by Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[August Johannes Willem Utermöhlen](#)

[\(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.