

Bert Oudenhoven



Engelbertus (Bert) A. J. Oudenhoven is geboren op 8 oktober 1937 in Pematang Siantar, NOI. Hij was zoon van Engelbertus A.G. (Bèr) Oudenhoven (1908-1993) en Frederica (Fried) Molenaar. Het gezin had 5 kinderen en zijn vader was theeplanter. Ze woonden bij het uitbreken van de oorlog in Balimbingan, Sumatra.

Zijn vader vertrok als luitenant aan het begin van de oorlog naar Atjeh om de olievelden te verdedigen. Na de overgave werd hij geïnterneerd als krijgsgevangene en al snel naar Thailand getransporteerd. Daar werkte hij aan de Birma spoorlijn in verschillende kampen.



Met zijn moeder en 4 broers/zussen was Bert tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in verschillende kampen op Sumatra.

Na de bevrijding verbleef Bèr in Bangkok en schreef van daar naar zijn broer in Venray. Ook zijn vrouw en kinderen kwamen uiteindelijk naar Bangkok. Bert sloot zich daar in april 1946 aan bij de welpenhorde van groep 5, Prinsessegroep, een initiatief van de Nederlandse gemeenschap in Bangkok. Het was zelfs een apart district (district Siam) van de Nederlandsche padvindders. Drie maand later op 15 juli 1946 scheepte het gezin in op de 'Ruys' en gingen op weg naar Holland. Bert gaat hier naar verschillende kostscholen omdat zijn ouders terugkeren naar Nederlands Indië om te werken. Na zijn studie vertrekt hij voor een paar jaar naar Suriname en is daar geschiedenisleraar. Na zijn terugkeer in Nederland is hij dat ook op verschillende scholen. Hij is nauw betrokken bij de Stichting Noord Sumatra Documentatie om de herinnering aan de kampen levend te houden.



Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Oosterhouter Bert Oudenhoven bracht deel van zijn jeugd door in Jappenkampen: 'Er was geen tijd om te praten' | Oosterhout | bndestem.nl](#)

[Birma | Stichting Noord Sumatra Documentatie \(noordsumatra42-45.nl\)](#)

[Registratie E A G Oudenhoven \(in het jaar 1942-1996\) » Open Archieven](#)

[Peel en Maas | 17 december 1971 | pagina 3 \(rooy.net.nl\)](#)

[Arcen - RK Begraafplaats - - graf 835033 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Afscheid van Java: Het verhaal van Johannes Hoks: tabaksplanter, KNIL ... - Arian Hoks - Google Boeken](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.