

Astrid Trebels is geboren op 29 juni 1930 in Koetaradja, NOI. Ze was de dochter van Hugo Trebels (1905) en Carolina van Bellen (1906). Ze had een broer Freddy (1927).

Waar Astrid werd geïnterneerd tijdens de oorlog is niet bekend.



Ze trouwde op 20 juli 1948 in Medan met Roelof Theodorus Overakker (Bandung, 23 juli 1920). Roelof was 1e luitenant bij het KNIL. In april 1948 werd haar man van Medan overgeplaatst naar Batavia. Hij was de zoon van Roelof Theodorus Overakker en Sophie Beer. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners geëxecuteerd omdat zij dachten dat hij de initiatiefnemer was van een groot verzetscomplot. Deze gebeurtenis kwam bekend te staan als het Overakker-complot.

Astrid werd in Batavia padvindstersleidster bij Groep 1 Oranje (MG). De groep kreeg als naam Olave Baden Powell groep. Daar installeerde ze op 30 januari 1949 Ineke Wouters als padvindster. Henriette van Blommestein was toen Districtscommissaresse.

In januari 1949 werd haar man overgeplaatst naar Tjimahi. In mei 1950 woonden ze weer in Medan, waar hun eerste zoon Roelof werd geboren. In 1952 vertrok het gezin naar Nederland en werd haar man overgeplaatst naar de Koninklijke Landmacht in de rang van Kapitein. In Bergen op Zoom werd in oktober 1952 hun tweede zoon John Paul geboren en in maart 1954 Pieter.



Roelof is overleden op 5 januari 1977 in Den Haag. Astrid is overleden op 8 oktober 2014 in Den Haag.

Meer informatie

[Parenteel van Theodor Trebels](#)

[Registratie Hugo Trebels & Carolina van Bellen & Freddy Trebels & Astrid Trebels in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Algemeen Handelsblad » 10 okt 1947 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia » 21 jul 1948 - Art. 79 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 22 mei 1950 - Art. 50 | Delpher](#)

[Het vaderland » 24 okt 1952 - Art. 91 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 17 maa 1954 - Art. 25 | Delpher](#)
[Roelof Overakker - Wikipedia](#)
[Roelof Theodorus Overakker - Ons Land](#)
[De Telegraaf » 31 dec 1984 - Art. 303 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.