

Antoni Willem Kouwenaar is geboren op 11 april 1927 te Medan. Hij was de zoon van Gerrit Jan Kouwenaar uit Bennebroek en Henriette Demmers uit Buitenzorg, NOI. Zijn vader was planter van beroep. Antoni werd vernoemd naar zijn opa.

Hij was scout en aan het begin van de oorlog lid van de Oud Padvinders Vereniging (O.P.V.).

Antoni werd in de oorlog geïnterneerd en kwam terecht in het burgerkamp Si Rengorengo. Dit kamp lag ongeveer 10 km van Rantau Prapat, 300 km ten zuiden van Medan. Het lag midden in de rubberbossen aan de Bila-rivier, volkomen geïsoleerd van de buitenwereld, er waren geen kampongs in de buurt; de omgeving was moerassig. Het kamp was ondergebracht in barakken.

Antoni is hier overleden op 14 juni 1945 aan ziekte en uitputting. Hij werd 18 jaar. Hij werd in eerste instantie begraven in Medan en werd later herbegraven op de Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi.



Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Antoni Willem Kouwenaar \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Rantau Prapat \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Huwelijk Gerrit Jan Kouwenaar & Henriette Gesiena Demmers op 28 april 1924 te Twisk » Open Archieven](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.