

Anton Lutjesveld



Antonius (Anton) Lutjesveld is geboren op 16 juli 1917 in Magelang, NOI. Hij was de zoon van A. Ph. M. Lutjesveld. Hij trouwde op 17 juli 1940 in Jakarta met Helene Eleonore de Hoog (12 september 1907). Ze kregen een dochter (1941) en een zoon (1942). Hij was hoofdonderwijzer van beroep.

Tot het voorjaar van 1937 was hij scoutsleiding bij de Katholieke Blauwe Groep 2, St. Aloysius van de NIPV in Buitenzorg.

Tijdens de mobilisatie was hij militair. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in kampen op Java. Op 5 november 1943 ging hij met de France Maru 2 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Zes dagen later kwam het schip ongedeerd aan in Palembang; de mannen werden met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen. Hij werd in november 1945 bevrijd.

Hij vertrok met zijn gezin uit Nederlands Indië met de MS Willem Ruys en kwam op 17 juni 1949 in Rotterdam aan.

Anton overleed op 6 november 1979 in Malden.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Japanse interneringskaarten, Surname: Lutjeveld | Nationaal Archief](#)

[France Maru 2](#)

[Singapore bevrijd pg 13](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Antonius Lutjeveld \(1917–1979\) • FamilySearch](#)

[WILRUYS.04 - Kladblok \(igv.nl\)](#)

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 収容所 Camp | 爪哇 No. 10979 | 番 No. | 爪哇 10979 |
| 姓名 Name | LUTJESVELD, A. Antonius | 生年月日 Date of Birth | 1917年7月16日 |
| 国籍 Nationality | オランダ | 所属部隊 Unit | |
| 捕虜身分 Rank | 歩兵一等兵 | 捕虜場所 Place of Capture | ジャバ |
| 捕虜年月日 Date of Capture | 1943年11月5日 | 捕虜年月日 Date of Capture | 昭和18年11月5日 |
| 父の名 Father's Name | Antonius Ph. M. Lutjesveld | 母の名 Mother's Name | Helene Eleonore de Hoog |
| 本籍地 Place of Origin | Magelang, Oost-Indië | 職業 Occupation | 先生 |
| 送還先 Destination of Report | | 特記事項 Remark | 24290. |

備考欄 Other Information

昭和18年11月5日 聯合艦隊司令部に送付

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.