

Antoinette Helene Marie Scholten is geboren op 1 september 1902 in Padang, NOI. Ze was een dochter van Hermanus Carel Scholten (1876-1950) en Johanna Wilhelmina Elisabeth van Asperen (1882). Ze was onderwijzeres op de Openbare Europese 1^e lagere school in Kediri.

Antoinette was welpenleidster (Raksha) van groep 1 van de NIPV in Kediri. Net als andere Nederlanders in Indië had ze na een zesjarige dienst recht op verlof en ze ging in 1937 naar Nederland. Ter ere daarvan werd door de groep een afscheidskampvuur georganiseerd.

Tijdens de oorlog werd ze geïnterneerd in Kamp Tjihapit in Bandung. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung. In mei 1945 ging ze naar kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia

In september 1946 ging ze met het MS Volendam van Sydney naar Rotterdam. Zij is overleden op 10 november 1978, zij was toen 76 jaar oud.

Meer informatie

[Antionette Helene Marie SCHOLTEN \(1902-1978\) » Stamboom Kuyper en Scholten » Genealogie Online](#)

[Registratie Antoinette Hélène Marie Scholten op 1 september 1902 » Open Archieven Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 19 mei 1937 - Art. 214 | Delpher](#)

[De Indische courant » 27 okt 1937 - Art. 284 | Delpher](#)

[Johanna Cornelia Gerdinia Kulker](#)

[Registratie Antoinette Hélène Marie Scholten \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Registratie Hermanus Carel Scholten & Johanna Wilhelmina Elisabeth van Asperen &](#)

[Antoinette Hélène Marie Scholten & Johanna Wilhelmina Elisabeth Scholten & Herman Carel](#)

[Scholten in 1913 » Open Archieven](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjihapit \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Wegens zesjarigen dienst acht maanden verlof naar Europa verleend aan mej. A. H. M. **SCHOLTEN**, Eur. onderwijzeres bij de openbare Eur. 1ste lagere school te Kediri; met de bepaling, dat zij haar betrekking den 1sten November **1937** zal nederleggen.

Oehoe Joseph hield allereerst een toespraak, waarin zij de scheidende Raksha hartelijk dank bracht voor de vele moeite, welke zij zich heeft getroost bij de leiding van haar welpentroep.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.