

Andrew Brandt



Andreas (Andrew) Hegelund Brandt is geboren op 19 april 1902 te Utrecht. Hij was de zoon van Francois Antoine Brandt en Juliana Agatha de Wendt.

Andrew was voortrekker van de afdeling Bilthoven-Zeist en vaandrig van de afdeling Driebergen-Rijssenburg. Hij volgde de gilwellcursus tussen 19 en 21 juli 1923 in Ommen. Hij vertrok naar Nederlands-Indië. In juni 1926 staat in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders"* dat hij op 21 mei 1926 is getrouwd met Willy Roukens. Ze was op dat moment akela bij de afdeling Malang van de NIPV. Ze woonden op dat moment op suikerfabriek Kliwoengoe op Java, waar Andrew boekhouder was.



Andrew en zijn vrouw bleven actief met Scouting. Andrew was scoutsleiding en werd in 1937 groepsleider bij groep 1 in Kediri. Zijn vrouw werd daar in 1937 Akela.

Na de Japanse inval werd hij gevangen genomen. Zijn dochter was toen 3 maanden oud. Andrew kwam terecht in Kamp Bangkong in Semarang. Dit kamp was ondergebracht in het klooster en het internaat van het Klooster Bangkong in het oosten van Semarang aan de straat Bangkong in West Java. Het was in eerste instantie een kamp voor vrouwen en kinderen en vervolgens een kamp voor jongens en (oude) mannen.

Andrew stierf hier op 5 februari 1945. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang.

Ook zijn vrouw Willy werd geïnterneerd en kwam onder andere terecht in Kamp Kramat op Java.



Meer informatie

[AANSPRAAK. Juni Er gaat geen dag voorbij of iets brengt je gedachten weer terug naar de oorlog - PDF Free Download \(adoc.pub\)](#)
[Andreas Hegelund Brandt \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Nelly Johanna Gerarda Wilhelmina Roukens \(1902-1958\) » Genealogie Zwanepol » Genealogie Online](#)

[Andreas Hegelund Brandt \(1902-\) » Genealogie Zwanepol » Genealogie Online Semarang \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkong \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad februari 1937

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 6, 1925 » 1925-06 - Pag. 15 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 6, 1926 » 1926-06 - Pag. 33 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.