

# Alice den Hartog-van Woesik



Alice Eleonore van Woesik is geboren op 11 juni 1917 in Djokjakarta. Ze was de dochter van Charles Laurent van Woesik en Minah.

In december 1940 was zijn Akela van Groep 1 in Pekalongan. Xavier den Hartog was vaandrig en de vader van Xavier, Pieter den Hartog, was groepsvoorzitter.



Alice trouwde op 18 november 1942 met van Xavier. Ze kregen een zoon en drie dochters.

Ze werd geïnterneerd in kamp Kramat, samen met hun pasgeboren kind. Dit kamp lag aan de westzijde van Kramat, de hoofdweg van Batavia-Centrum naar Meester Cornelis, aan weerszijden van de Raden Salehlaan. Xavier werd als burger krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij werd tewerkgesteld aan de Pakan Baroe spoorlijn op Sumatra. Haar schoonvader kwam terecht in kamp Baros 5 in Tjimahi.

Na de oorlog ging ze met haar man naar Nederland. Alice overleed op 27 maart 2004 in Schiedam en werd begraven op Begraafplaats Beukenhof.

## Meer informatie

R K Leidersblad 1940-1941

[Zoeken CBG](#)

[Kamp Kramat namenlijst – Batavia](#)

[Kamp Kramat](#)

[Schiedam - Begraafplaats Beukenhof - - graf 1670971](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.